



Jezus ontmoeten in de ander (2/7)

Winter 2023 – Zeven werken van
barmhartigheid

Johanneskerk Rotterdam-Lombardijen

2. *De dorstigen te drinken geven (2/7)* (Genesis 21: 8-20; Johannes 4: 10-18)

De ‘hongerigen voeden’ werd afgelopen maandag gelijk geïllustreerd met twee nieuwsberichten in de kranten: 10 % van de wereldbevolking lijdt honger en een meisje op een school in Lombardijen was flauwgefallen van de honger. Voor water is het mogelijk nog urgenter: 25% van de mensen heeft geen toegang tot schoon drinkwater. In 36 landen dreigt een direct tekort aan water.

Voor mensen is water essentieel. We bestaan gemiddeld voor 68% uit water. Een relatief klein tekort heeft al grote gevolgen. Iemand te drinken geven, klinkt basaal, maar dat is het ook. Het is het eerste en het beste wat je iemand kan aanbieden. Een glas water. Maar we laten in het concrete tegelijk merken dat het meer is dan het glas water wat we bieden.

In de Bijbel hebben verhalen over dorst en water ook altijd meerdere dimensies. In Genesis 21 dreigt Ismael van dorst te sterven in de woestijn. Deze dreiging heeft een achtergrond: Nadat Izaäk is geboren, worden Hagar en Ismael weggestuurd. Ze worden afgedankt. Zo is er in dit verhaal niet alleen dorst, maar ook verlangen naar gehoord en gezien worden. Daarin voorziet God. Zo wordt ook in onze tijd dorst veroorzaakt door anderen. Maar zit er in het daadwerkelijk helpen ook een dimensie van het horen en omzien naar iemand.

Ook in het verhaal van de ontmoeting van Jezus met de Samaritaanse vrouw zitten meer dimensies. Jezus vraagt allereerst zelf om water. Ook wij mogen onszelf zien tussen anderen, die hongeren en dorsten, voor wij anderen helpen. Jezus doorgroeft het diepere verlangen naar liefde en aanvaarding bij de vrouw in relaties. Jezus doorziet ook het onrustig zoeken van ons naar water, waarvan je geen dorst meer krijgt. Liefde die rust brengt.

Als we vanuit dit perspectief andere dorstigen helpen met een glas water, dan mogen we ze horen, zien en helpen. Zit het geheim in deze zin van het Lied van Taizé: Enkel de dorst zal ons licht zijn.

Om nog eens over door te praten:

Waar verlangen de mensen om jou heen het meest naar? Wat is hun letterlijke of figuurlijke dorst in het leven?



Bijbelstudie –

Lees Mattheus 10:42-44 en Romeinen 12: 17-21. Wat vraagt de Bijbel hier concreet van ons?



Gebed – met psalm 42

*Zoals een hinde smacht naar stromend water,
zo smacht mijn ziel naar U, o God.*

*Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God,
wanneer mag ik nader komen en voor God verschijnen?*



In beweging –

Er zijn vele manieren om mensen te helpen in situaties waar teveel of te weinig water een probleem is. Surf eens op internet op zoek naar projecten, die mensen helpen met (schoon) drinkwater of in hun strijd tegen te veel water.



Liturgie – LB 895 – De nocte iremus

Wij gaan de nacht door, het duister

Op zoek naar het levende water

Enkel de dorst zal ons licht zijn

Enkel de dorst zal ons licht zijn



Thuis –

Hoe gaat dat bij jullie thuis als er iemand op bezoek komt? Let er deze week eens op welke rol ‘iets te drinken aanbieden’ speelt. Bij wie doe je dat wel of niet? En wat betekent de koffie, thee, de limonade of het glas wijn in deze ontmoetingen?

Vragen of ideeën?: ds Hans van Dolder – ds@johanneskerk.net