



Habakuk (2/5)

Zomer 2022

Johanneskerk Rotterdam-Lombardijen

2. **Habakuk (2/5): Wacht maar!** (Habakuk 2:1-4)

De Tsjechische priester Halik ziet in 'geduld hebben met God' het grootste verschil tussen christenen en atheïsten. Geduld is ook het grote verschil tussen Habakuk 1, waarin de profeet de hemel bestormd met zijn vragen en het begin van Habakuk 2, waarin de profeet wacht op het antwoord van God. Hij klimt in een wachtoeren (zie plaatje). Zijn houding mag ons ook weer inspireren. Ook als we in onzekere tijden leven met allerlei ellende. Geduld hebben is niet makkelijk. We zijn het ook steeds minder gewend. We zijn het wachten verleerd. Geduld vraagt tijd en doorzettingsvermogen. We weten niet hoelang het geduurd heeft, maar Habakuk krijgt een visioen van God. Hij moet het opschrijven, zodat anderen het snel kunnen lezen. Het visioen is betrouwbaar en zal zeker in vervulling gaan.

De kern van de visioen is vers 4 van Habakuk 2: *'Wie niet oprecht is kwijnt weg, maar de rechtvaardige zal leven door zijn trouw.'*

Het eerste deel zou je zo kunnen lezen: Wie zichzelf opgepompt heeft, opgeblazen is, die loopt leeg. Hij blijkt niets te zijn dan een lege ziel. Een werkelijkheid, die we maar al te vaak in het nieuws en om ons heen zien. Maar die we helaas ook in onszelf herkennen. Dat diepe verlangen naar erkenning te vullen door onszelf op te pompen. Door de zekerheid te zoeken in geld, bezit of macht. Door bewondering te krijgen door wat we doen of hebben.

Het tweede deel is het alternatief: De rechtvaardige, de tsaddik, wordt in het nieuwe testament vaak de gerechtvaardigde genoemd. Het is geen benaming die je jezelf toedicht, maar die een ander je geeft. Die God je toekent. Het kenmerk van deze rechtvaardige is dat hij leeft door zijn vertrouwen, zijn geloof in God. Delft de rechtvaardige niet vaak het onderspit? Was dat niet juist bij Jezus, de rechtvaardige bij uitstek, het geval? Jezus bleef vertrouwen op God. En God wekte Hem uit de dood. Jezus leeft. De harde werkelijkheid heeft niet het laatste woord. Wij mogen geduldig wachten op Gods werkelijkheid. Halik schrijft: 'Anders dan problemen kun je het mysterie niet oplossen. Je dient geduldig op de drempel ervan te staan. Erin te vertoeven.

Het in jezelf, in je hart te dragen. Het te laten rijpen. En daardoor jezelf te laten rijpen'.

Om nog eens over door te praten: Vind je het moeilijk om geduldig te zijn in het geloof en te wachten? Waarom?



Bijbelstudie –

Lees Romeinen 8: 18-30 en Hebreëen 10: 32-39 nog eens naast de eerste vier verzen van Habakuk 2. Helpen deze twee gedeeltes uit het Nieuwe Testament om Habakuk beter te begrijpen?



Gebed –

Soms is geduldig wachten ook stil zijn. Durf je een tijd stil te zijn in je gebed om ruimte te laten aan wat God tot jou wil zeggen? Daarbij kun je de Bijbel open houden.



Verhalen delen –

Tomas Halik schrijft in de inleiding van zijn boek 'Geduld met God': *"Gods zwijgen en het gevoel dat God heel ver weg is drukken ook op mij. Ik weet dat het ambivalente karakter van de wereld en de vele paradoxen van het leven de mogelijk bieden om Gods verborgenheid te verklaren met uitspraken als 'God bestaan niet' of 'God is dood'. Ik weet echter ook nog van een andere interpretatie, van een andere mogelijke houding tegenover de 'afwezige God'. Ik ken drie (onderling diep verbonden) vormen van geduld in de confrontatie met Gods afwezigheid: ze heten geloof, hoop en liefde."*

Wat vind je van dit stukje?



Liturgie – Taizelied

*Wacht op de Heer,/ Zijn dag is nabij.
Wacht op de Heer,/ houd moed. Hij komt!*



Thuis –

Is er in de kerk genoeg ruimte om te wachten en geduld in het geloof te oefenen?

Vragen of ideeën?: ds Hans van Dolder – ds@johanneskerk.net