



## Habakuk (4/5)

Zomer 2022

Johanneskerk Rotterdam-Lombardijen

### 4. **Habakuk (4/5): "Breng het in deze tijd tot stand".** (Habakuk 3:1 en 2)

Iemand heeft eens uitgezocht hoeveel gebeden er in de Bijbel staan. Hij kwam tot 222 korte en lange gebeden, waarvan we woorden mee kunnen lezen. Dat is best bijzonder. Want een gebed is best iets intiem. In een gebed luisteren we mee met wat de ander ten diepste gelooft, waar hij of zij bang voor is, zich zorgen over maak of mee worstelt. Dit kan een reden zijn liever niet hardop bij een ander te bidden. Maar het kan ook de reden zijn om dit juist wel te doen. Want zo mogen we bij elkaar in het hart kijken.

De honderden gebeden in de Bijbel nodigen ons daar ook toe uit: Ook in Habakuk 3 mogen we mee lezen met zijn gebed. Hij maakt van zijn hart geen moordkuil. Hij heeft zijn woorden ook niet voor zichzelf gehouden, omdat hij ze te privé vond. Hij laat zich in zijn ziel kijken. Wij mogen horen wat hij gelooft, waar hij kwaad over is, waar hij zich zorgen over maakt.

Hij bidt: "Heer, ik heb uw aankondiging gehoord. Voor wat u gaat doen, Heer, heb ik ontzag". Hij heeft geluisterd naar wat God hem wilde vertellen. En heeft gehoord wat God laat gebeuren. En daarmee laat Habakuk ons mee kijken in een verandering. Want eerst bad hij: "Ik kijk om mij heen en ik zie onrecht. Er verandert niets! Hoe lang nog, Heer?". Maar in plaats van om zich heen te kijken, richt hij zich op Gods woorden. Op Gods beloften. Ook voor in deze tijd een goede blikrichting voor ons. Wij kunnen ons soms blind staren op wat er in deze wereld gebeurt. Of wat er niet gebeurt. Er is genoeg om ons zorgen over te maken of teleurgesteld, boos of verdrietig te zijn. Maar het gebed van Habakuk helpt ons anders te kijken. Habakuk richt zich op wat God gaat doen. Of we kunnen het ook vertalen: op wat God gedaan heeft en zal doen. God is niet alleen een God van de geschiedenis of van de beloften, maar een levende God van vandaag. Ook als we met Habakuk de verhooring van het gebed niet gelijk zien gebeuren. Toch durft hij te bidden: Laat het gebeuren in deze tijd.

En tegelijk bidt Habakuk om mededogen als het geweld losbarst. We zagen het terug toen God in Jezus mens werd. Hij gaf Zijn leven en het tumult barstte los. God maakte het waar midden in de tijd. In de komst van Jezus

liet Hij Zijn bereidheid zien alles te geven voor onze toekomst. Om recht te zetten. Niet door wraak op de schuldigen, maar door de schuld op zich te nemen. Zelf slachtoffer te worden en het leed van de mensheid te dragen. God liet in Jezus zien wie Hij was, wie Hij is, wie Hij zal zijn.

In de doop kijken we ook in het hart van God zelf. Wij mogen met Jezus sterven en opstaan. Veilig geborgen tot de dag van Jezus' komst.

Tot die tijd mogen we als volgelingen van Jezus delen wat ons bezighoudt. In onze gezinnen, in vriendschappen en relaties, in de gemeente. En wij mogen bidden: Heer, breng het in deze tijd tot stand. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede. Amen.

*Om nog eens over door te praten:*

Vind je het moeilijk om hardop te bidden waar anderen bij zijn? Waarom wel of niet?



#### **Bijbelstudie –**

Welk gebed in de Bijbel schiet je het eerst te binnen? Lees het nog een door. Wat helpt jou in dat gebed voor jouw eigen bidden?



#### **Gebed –**

Geïnspireerd door het gebed van Habakuk mogen we in ons gebed

- terugdenken aan wat God gedaan heeft,
- uitkijken naar wat God beloofd heeft
- en bidden dat God vandaag dat zal laten zien.

Kun je deze drie dingen een plaats geven in je gebed deze week?



#### **Thuis –**

Met wie zou je thuis of in de kerk hardop willen bidden? Durf je dat te vragen en eens een keer te doen?

Voel je trouwens ook vrij om dat niet te doen en te durven. Bidden is best persoonlijk. Bidden doen we tot God.

NB: Je kunt bijvoorbeeld ook meebidden met anderen op de gemeentebidstond zonder zelf hardop te bidden.