



Advent & Kerst 2021 (3)

3^e adventszondag

Tel je mee?

December 2021

Johanneskerk Rotterdam-Lombardijen

3. Wie is het belangrijkste? - Ontvang het kind – (Marcus 9:33-37)

We vallen in Markus 9 midden in een ongemakkelijk gesprek. Jezus heeft net zijn sterven aangekondigd. De leerlingen begrijpen er niets van, maar durven het niet te vragen. En op de weg naar Kafarnaum raken ze in discussie. Als Jezus vraagt waarover, valt het stil. Wie de meeste is? Dat is gênant. Maar Jezus neemt in zijn geduld en genade hun gesprek serieus. En zijn antwoord zet onze wereld op zijn kop. Wie de meeste wil zijn, moet de dienaar van alle mensen zijn. En om zijn woorden kracht bij te zetten, pakte Jezus een kind op en zette het in hun midden neer; Hij sloeg zijn arm eromheen en zei tegen hen: 'Wie in mijn naam één zo'n kind bij zich opneemt, neemt mij op; en wie mij opneemt, neemt niet mij op, maar hem die mij gezonden heeft.'

Verrassend. Meestal wordt een kind in het midden gezet als voorbeeld om zo te worden. Maar hier met de aanmoediging een kind 'op te nemen.' Wat heeft dit met dienen te maken? We kunnen het opvatten als een apart gebod, zoals in Matteus 25: Wie dit doet, doet dat voor Mij. De organisatie 'Red een kind' haalt uit deze opdracht van Jezus zijn inspiratie. Anderen krijgen er misschien een heel moderne associatie van: Om vooral het kind in jezelf te omarmen.

Maar wat bedoelde Jezus er nu mee? Wat is het verband met de discussie van de leerlingen over wie de meeste is en het antwoord van Jezus dat de meeste moet dienen. Een puzzelstukje ligt in het woord voor kind in het Aramees - de omgangstaal in de tijd van Jezus -. Het woord voor kind in het Aramees kan ook knecht, dienaar, betekenen. Wat is het geheim van leren dienen? Niet om allereerst heel hard te gaan proberen te dienen, maar om een dienaar te omarmen. Dienen is niet makkelijk, maar om je te laten dienen is ook ingewikkeld. Onze trots en eigenwijsheid kunnen in de weg staan. Ontvang het Kind van God met Kerst, de knecht van God, de dienaar in wie God zelf ons wil dienen door mensen te worden onder ons.

Om nog eens over door te praten:

Vind jij het moeilijk om je te laten dienen? Waarom wel of niet?



Bijbelstudie –

Lees Markus 9 in zijn geheel nog eens door. Wat uit het eerste deel van het hoofdstuk helpt je de verzen 33-37 beter te begrijpen?



Gebed –

Heer, help ons het Kind van U te ontvangen
Leer ons te dienen, door ons door U te laten dienen.
Leer ons lief te hebben, door Uw liefde te ontvangen.
Leer ons te vergeven, door Uw vergeving te ontvangen.
Leer ons in het omarmen van een kind
Jezus te op te nemen in ons leven,
Uzelf te ontvangen, diep in ons bestaan.



Delen & dienen –

We kunnen oefenen in het omarmen van kinderen door organisaties als Compassion of Red een Kind. Kijk eens op hun website voor de mogelijkheden:

<https://www.redeenkind.nl/>

<https://www.compassion.nl/>



Liturgie – Uit LB 441 – Hoe zal ik u ontvangen

*Niets dreef U uit den hoge naar wat wij mensen zijn,
dan liefde, louter liefde. U ziet de schuld en pijn,
waarmee wij allen falen, maar houdt die grote last,
de wereld met haar kwalen, in uw erbarmen vast.*



Thuis –

Wat zou je moeilijker vinden: iemand anders de voeten te wassen of jouw eigen voeten te laten wassen door iemand anders? Wat zegt dit over dienen of gediend worden?

Vragen of ideeën?: ds Hans van Dolder – ds@johanneskerk.net