



Advent & Kerst 2021 (1)

1^e adventszondag

Tel je mee?
December 2021
Johanneskerk Rotterdam-Lombardijen

1. Als heersers gaan tellen ... - tel je mee? – (1 Kronieken 21:1-9)

Laten we stoppen met tellen. In deze dagen worden weer overladen met cijfers over besmetting en ziekenhuisopnames. We worden het tellen soms moe. Toch doen we het heel de dag. Onze leeftijd, ons geld, kerkgangers, stappen. Waarom? Veel mensen tellen om vat te krijgen op de werkelijkheid. Door te tellen krijgen dingen een getal en kun je ze vergelijken. Of ze op een rijtje zetten: de 500 meest rijke mensen. Het thema van Bible Basics voor de Adventstijd is 'tel je mee?' Vandaag kunnen we dat als deze vraag lezen: tel je mee of tel je niet mee? Durf je te stoppen met tellen?

We hebben twee vertalen gelezen over twee heersers, die tellen. Keizer Augustus houdt een volkstelling. Het bekende Kerstevangelie in Lukas 2 begint er mee. Hij houdt deze telling om goed zicht te krijgen op wie wat waar bezit en hoe veel belasting hij kan betalen. De keizer gaat daar beter van slapen, want alles in zijn rijk kost veel geld.

In het verhaal van koning David die ook zijn volk laat tellen, blijft het niet in het midden of deze telling goed of fout is in Gods ogen. Het is duidelijk dat deze telling door God afgekeurd wordt. Maar we lezen nergens precies waarom. We lezen echter wel dat David niet zijn volk wil tellen, maar de soldaten. Hij wil rustiger slapen door te weten hoe groot zijn leger is, als er oorlog uitbreekt. Waar is de David die niet op de grootte van zijn leger vertrouwde, maar op God?

Dat geeft ons ook richting aan ons tellen. Waarom tellen wij? Om onze wereld te ordenen? Of durven wij te stoppen met tellen en op God te vertrouwen? Durven wij te stoppen te tellen met Augustus en mee te reizen met Maria en Jozef. Wij worden uitgenodigd met de hemel mee te kijken naar die plaatsen en mensen die niet meetellen. Daar licht het Koninkrijk van God op. Maria dacht dat zij niet meetelde. Maar zij draagt het geheim in haar mee. Zij draagt een kind dat nog geen belasting kan betalen of mee kan vechten. Maar Hij is wel de Zoon van de Allerhoogste, de Koning die zal zoeken wie niet meetelt.

Om nog eens over door te praten:

1. Wat zijn dingen, die jij in jouw leven vaak telt? Zou je het moeilijk vinden om daar mee te stoppen?



Bijbelstudie –

In 1 Kronieken 21 (of 2 Samuel 24) lezen we het verhaal van David en zijn volkstelling. Wat leert de rest van het hoofdstuk je over 'tellen' in de ogen van God?



Gebed –

Bid de lofzang van Maria (Lukas 1:46-55) mee als een lied van iemand die niet meetelde, maar toch gezien werd door God. Als lied van Israël dat zich gehoord voelt. En als lied van een wereld, die niet uit de hand van God gevallen is, maar hoop en toekomst heeft.



In beweging –

Bedenk wie niet gezien wordt en niet meetelt in deze wereld. Kun je voor deze persoon/personen iets betekenen in je gebed, door iets te doen of te schrijven / zeggen?



Liturgie – Uit Hemelhoog 408

*Gaat heen in vrede / Handen vol zegen
Hartverwarmend voor iedereen / Wie zich wil geven
Die vindt het leven / Niemand leeft voor zichzelf alleen
Weest allerwegen / Elkaar tot zegen
Te allen tijde / Vol medelijden
Elkander toegewijd in lief en leed /
Tot alle dromen / Zijn uitgekomen
De bruiloftsgasten / Niet langer vasten
Maar met Gods vrolijkheid zijn overkleed*



Thuis –

Let deze week eens op wat je telt. Hoe belangrijk is dit tellen voor je? Wat gebeurt er als je het niet zou weten?

Vragen of ideeën?: ds Hans van Dolder – ds@johanneskerk.net