



De kerk als gezin (3b/3)

Najaarsthema 2021

Johanneskerk Rotterdam-Lombardijen

3b. Hoe zijn we goed familie van elkaar? –door de tijden heen - (Heb 11:1)

Het is niet te onderschatten wat wij te danken hebben aan allemensen die voor ons geleefd hebben. Dat wij bestaan. Wie wij zijn. Maar ook alles wat we weten en kunnen is ooit door iemand ontdekt, geleerd en overgedragen. Met geloof is dat niet anders. Alles wat wij zingen of lezen is ooit door iemand geschreven. In wat wij geloven staan wij op de schouders van het joodse volk en de volgelingen van Jezus.

Dat maakt de dimensie van de kerk als familie nog groter. Niet alleen alle christenen wereldwijd, maar ook alle pelgrims in de optocht naar de toekomst van God horen daarbij. Zonder hen zouden we niet veel kunnen zeggen over God. Dankzij hun zoeken, geloven en twijfelen hebben wij de verhalen en woorden om meer over God en Jezus te weten. Wij mogen leren van hun bijzondere ervaringen met God die zichzelf kenbaar wil maken aan ons mensen met al onze beperkingen om Hem te bevatten. Die stoet van gelovigen gaat van Abram tot de mensen die we vandaag gedenken. Ooit is dat ergens een keer begonnen. Hebreëën 11 verhaalt dat mooi met Abram, die een stem hoorde, die hem riep op weg te gaan met een belofte. Het hoofdstuk nodigt ons uit ons oor te luisteren te leggen bij deze gelovigen, die “allen in geloof zijn gestorven; wat hun beloofd was zagen ze geen werkelijkheid worden, ze hebben slechts een glimp ervan begroet. (...) Ze keken reikhalzend uit naar een beter vaderland.” (Hebreëën 11:13 en 16). In onze tijd worden we vaak opgeroepen om in het hier en nu te leven: het verleden los te laten en geen zorgen te hebben voor morgen. Maar Hebreëën 11 nodigt ons uit de kracht van het verleden en de toekomst te zien in degenen, die ons zijn voorgegaan. Van hen mogen we leren om te vertrouwen op Gods beloften. Ondanks dat we de vervulling nog niet zien in dit leven. We moeten het, net als zij, doen met een glimp van de toekomst van God: de stad zonder dood en verdriet (Openbaring 21:1-7). Vertrouwen legt de grondslag voor alles waarop we hopen (Heb 11:1). Geen onzekere hoop, maar hoop gebaseerd om de beloften van God.

Om nog eens over door te praten:

Welke betekenis hebben alle gelovigen door de tijd heen voor jou vandaag?



Bijbelstudie –

Lees Hebreëën 11 en 12: 3 nog eens door. Welke passages spreken jou het meeste aan?



Gebed – Wij danken U voor wat U schonk in wie van ons ging onze gedachten zijn vol herinnering aan dagen en jaren, aan goed en kwaad: hartverwarmende woorden, liefdevolle daden, maar ook tekorten en gebreken, wel en wee, voor- en tegenspoed.

Wij bidden U: dat de dood ons het geloof in Uw toekomst niet zal ontnemen, dat onze hoop en onze liefde zullen opvlammen als fakkels in een donkere nacht; dat niet de vrieskou van de dood maar de gloed van Pasen ons voor de geest zal staan.

(Uit: <https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/gebed-bij-gedachteniszondag/>)



Delen & dienen – Welke personen uit de (kerk)geschiedenis spreken jou persoonlijk erg aan? Bijvoorbeeld, een Bijbelse persoon, iemand als Franciscus van Assisi of Nelson Mandela of een familielid. Wat leer je van deze persoon voor jou geloof vandaag?



Liturgie – Uit Lied 726

Patriarchen en profeten, de getuigen van uw Geest, koning, heilige, apostel, martelaar, evangelist, maagden, moeders, mannen, vrouwen die volhardden tot het eind, tot U baden in vertrouwen, die nu stralende verschijnt.



Thuis –

Steek thuis een kaars aan om die mensen te gedenken, die dit jaar ergens overleden zijn terwijl zij op de vlucht waren of in een oorlog betrokken waren.