



## De kerk als gezin (1b/3)

Najaarsthema 2021

Johanneskerk Rotterdam-Lombardijen

### 1b. Kinderen van één ... Moeder? – (Jesaja 49: 14-18)

Op 13 oktober komt er een nieuwe versie van de Nieuwe Bijbelvertaling van 2004 uit. Daarin wordt het woord 'hij' als het verwijst naar God weer met een hoofdletter geschreven. In de huidige vertaling was dat niet het geval. Omdat de Bijbel en het beeld van God als zo mannelijk is, moest dat volgens sommigen niet nog eens geaccentueerd worden. Maar nu wint het 'Hij' met een hoofdletter het weer uit respect voor de heilige God.

Na de vorige dienst over God als Vader, is het goed ook oog te hebben voor meer dan het dominante mannelijke beeld van God. In Genesis 1 wordt al snel duidelijk gemaakt dat de mensen geschapen zijn naar het beeld van God, mannelijk en vrouwelijk. God is geen man en geen vrouw. Hij overstijgt dit. God is man én vrouw. De toon is gezet. Ondanks dat de Bijbel in een patriarchale cultuur is ontstaan, worden we regelmatig verrast door de grote rol, die vrouwen krijgen of nemen in het verhaal van God.

God wordt nergens Moeder genoemd, maar er zijn veel vrouwelijke beelden in de Bijbel, die gebruikt worden om iets over God te vertellen. Onder andere in Deuteronomium 32 en Jesaja 49 komen we beelden tegen waarin God geschetst wordt met het beeld van de moeder, die niet vergeten wil worden en haar kind niet kan vergeten. In Psalm 131 wordt ook een heel moederlijk beeld van God geschilderd.

In het schilderij, dat Rembrandt maakte naar aanleiding van de gelijkenis van de Vader en de twee zonen in Lukas 15, wordt het mooi verbeeld. Hij heeft daar de vader twee verschillende handen gegeven. Een stevige, brede mannenhand en een troostende sierlijke vrouwenhand. God is Vader en Moeder tegelijk in dit schilderij. Zo wil God voor ons zijn.

Ook in het woord Hebreeuwse woord voor barmhartigheid komen we een heel vrouwelijk beeld tegen. Ons woord koppelt onze ontferming met ons hart: hart voor armen. Maar in het Hebreeuws wordt het gekoppeld aan de baarmoeder. Zo is God met ons diep begaan en mogen wij met ontferming bewogen zijn over anderen om ons heen.



Om nog eens over door te praten:

Wat doet het beeld van de twee handen (in het schilderij van Rembrandt over de vader en de twee zonen) met jou?



#### Bijbelstudie –

Lees Genesis 1: 26-28, Deuteronomium 32: 16-18, Jesaja 49: 14-18 en Psalm 131 nog eens door. Kun je nog andere teksten vinden met vrouwelijk beelden over God in de Bijbel?



#### Gebed –

Sommige theologen willen zover gaan dat ze ruimte willen geven om te bidden: "Onze Moeder die in de hemel zijt, geheiligd zij Uw Naam". Waarom lijkt je dit (g)een goed idee?



#### In beweging –

Wie of welke groep mensen raakt jou diep tot in je hart, je buik of je baarmoeder? Wat zou je voor deze medemens willen doen? Wie zou je daarbij kunnen helpen?



#### Liturgie – Uit Psalm 131

*Neen, bedaren liet ik, verstillen  
bedaren, verstillen mijn ziel  
als een kind bij zijn moeder geborgen  
als dat kind zo voel ik mijn ziel*

(Vertaling Gerhardt / Van der Zeyde)

*I've kept my feet on the ground,  
I've cultivated a quiet heart.  
Like a baby content in its mother's arms,  
my soul is a baby content.*

(The Message)