



Jeremia (6)

Zomer 2021
Johanneskerk Rotterdam-Lombardijen

6. Heer, zie onze nood! (Klaagliederen 5)

Er wordt niet vaak gepreikt over Klaagliederen. Het is prettiger om te bemoedigen, hoop te geven, dan stil te staan bij klagen. Het is aan het eind van deze serie over Jeremia een goed moment ook stil te staan bij het boekje Klaagliederen.

We hebben in een afgelopen weken een indruk gekregen van de heftige omstandigheden in Juda in de zesde eeuw voor Christus. Na de val van Jeruzalem in 586 voor Chr. was er genoeg te klagen. En dat wordt in de vijf hoofdstukken van het boekje uitgebreid gedaan. De ellende wordt beeldend betreurd, beschreven als straf van God. In het derde hoofdstuk vinden we een glimp van hoop in alle wanhoop. Het boekje klaagt over de schuld van het volk en eindigt met een gebed om verlossing en herstel. Zeker deze week met alle beelden van Afghanistan op ons netvlies, is het actueel en concreet. Maar toch hebben we moeite met deze klaagliederen zomaar naar onze tijd te halen. Het niet zo'n populair onderwerp. Zeker als de nood als straf van God op menselijke zonde gezien wordt. Daar zijn we terecht voorzichtig mee in deze tijd. Onze moderne klacht naar God gaat meer over de vraag: Waar bent U?

Klagen wordt niet al positief gezien. Maar een klacht indienen wel. Vanuit welk perspectief lezen we in de Bijbel? Vanuit een vredig en voorspoedig land of vanuit serieuze nood en verschrikking? Zouden we deze nood niet meer bij God mogen brengen? Wij mogen als mensen onze nood samen bij God brengen. In Exodus 2:23 en 24 lezen we dat de Israëlieten in Egypte luid klagen en hun hulpgeroep bij God komt. Hij hoort het en denkt aan zijn verbond en trekt hun lot hen aan. Zo mogen wij ook onze jammerklacht bij God brengen. In onze liederen en gebeden. Zoals Jezus huilde over Jeruzalem.

Dat is in het geloof geen blind optimisme of hopen tegen beter weten in. Dat is het in Klaagliederen ook niet. Er klinkt weinig hoop uit het boekje. Maar "de hoop vertoont zich op het zuiverst, waar zij op haar kleinst is". De kleine hoop in het boekje is gericht op God: Als God onze God is, zal het hier niet bij

blijven. Hij zal door alle duisternis van gebrokenheid, ontrouw en ellende heen, zichzelf en zijn beloften trouw blijven. En ook Klaagliederen was niet het laatste woord. God hoorde de klacht en trok hun lot zich aan. En zond Jezus. En ook vandaag hoort hij onze klacht en mogen we geloven dat God niet los laat waar zijn handen aan begonnen zijn.

Om nog eens over door te praten:

1. Breng jij de nood van deze wereld of van jezelf wel eens in een gebed bij God? Waarom wel of niet?



Bijbelstudie –

Lees Het boekje Klaagliederen eens achter elkaar door. Welke gedeeltes raken je het diepst?

Lees Exodus 2: 23 en 24: Daar lezen wat een jammerklacht met God kan doen!



Gebed –

Hoe zou je de klacht tot God een plaats in je gebed kunnen geven?

Denk aan de nood in deze wereld.

Aan de vervolgd christenen wereldwijd.

Aan mensen, die het moeilijk hebben door wat zij meemaken in het leven.

Maak een klaagmuurtje thuis en stop deze gebeden als papiertjes in het muurtje.



Liturgie – Uit 'Does your heart break?' van The Brilliance (vertaling)

Als u ons ziet in onze eenzaamheid

Hoort u uw volk, o, Heer?

De wereld staat in brand

En u grijpt niet in

Ziet u het

Als uw kinderen omkomen?

Brak uw hart?

Breekt uw hart nu?

Vragen of ideeën?: ds Hans van Dolder – ds@johanneskerk.net