



#WAAROMKERK

Zoektocht naar de betekenis van de kerk in zes beelden

Najaar 2020

Johanneskerk Rotterdam-Lombardijen

5. Kom met je zorgen en verdriet - de kerk als ziekenhuis – (Marcus 2:17)

Deze zondag gebruiken we een bijzonder beeld in onze zoektocht naar de betekenis van de kerk: het ziekenhuis. Een heftig beeld in deze tijd van een dreigende overbelaste gezondheidszorg. We doen van alles om dat te voorkomen. Maar ook persoonlijk kan het een sterk beeld zijn. Het ziekenhuis roept van alles bij ons op. Van een slechtnieuwsgesprek tot een geslaagde operatie.

Jezus zelf legt de verbinding tussen de kerk het dit beeld. Hij noemt zichzelf een geneesheer in Markus 2: gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel. Rondom Jezus verzamelt zich een groep mensen. Zondaars, tollenaars, 'echte' zieken. Lichamelijk of geestelijk. Jezus is niet omringd door kerngezonde mannen en vrouwen. Jezus trekt een zootje ongeregeld aan. Om Hem heen vormt zich een gemeenschap van haperende en krakende mensen. Als we daar als kerk bij vandaan raken, klopt er iets niet meer in ons kerk zijn. De kerk is een gemeenschap rond Jezus, waar mensen met losse eindjes welkom zijn. Het evangelie richt zich niet op mensen, die hun geestelijk erf netjes aangeharkt hebben, maar op sterfelijke, gewonde, falende mensen. Voor hen is de verkondiging van het evangelie van eeuwig leven in Jezus Christus: Het evangelie van genezing en vergeving.

In Marcus 2 loopt alles door elkaar: waar iemand voor genezing komt, wordt hij vergeven. Waar zondaars met Jezus eten, noemt Hij zich hun geneesheer. Maar misschien heeft vergeving wel veel van genezing. In Zijn nabijheid vraagt het van ons een pijnlijke en bevrijdende eerlijkheid. We weten ons in Zijn nabijheid gekend tot in het diepst van ons bestaan. We mogen ons gekend weten, geliefd, vergeven en genezen. In de maaltijd rondom Jezus staan we kwetsbaar, arm en afhankelijk. Maar we mogen ons vertrouwen stellen op God, die in zijn Zoon kwetsbaar en arm geworden is. Hij heeft geleden voor onze zonden. Hij heeft onze ziekte op zich genomen. Hij is onze dood gestorven. Hij zegt: Kom!



Gemeentegesprek - Om nog eens over door te praten:

1. Als we de kerk vergelijken met een ziekenhuis met Jezus als geneesheer: wat is het belangrijkste waarvan we moeten worden genezen?
2. In een ziekenhuis gaat het ook over zaken als diagnose, behandeling, kwetsbaarheid, afhankelijkheid, en zelfs over ongeneselijke ziektes of het einde van het leven. Wat herken je hiervan terug in wat Jezus ter sprake wil brengen in ons leven?



Bijbelstudie –

In het verhaal in Marcus 2:1-17 lopen genezen en vergeven door elkaar heen. Wat is voor jou het verschil en de overeenkomst tussen genezen en vergeven?



Delen & dienen –

Wie kunnen ons helpen het evangelie beter te begrijpen? Stel u eens voor bij wie Jezus vandaag zou eten – misschien tot onze grote ergernis?. Wat kunnen we van deze mensen leren? Hoe kunnen we als kerk deze mensen beter verwelkomen of hen dienen?



Liturgie – Gezang 170

*Arts aller zielen, 't is genoeg,
als Gij ons neemt in uw hoede.
Heel toch de wond, die 't leven sloeg,
laat ons niet hoop'loos verbloeden.
Spreek slechts een woord, een woord met macht,
dan krijgt ons leven nieuwe kracht.
Spreek, dan keert alles ten goede.*



Thuis –

Wat vind je van de uitroep van iemand: Fijn dat er ziekenhuizen zijn, maar ik hoop er niet te komen! Kan dat ook voor de kerk gelden?