



#WAAROMKERK

Zoektocht naar de betekenis van de kerk in zes beelden

Najaar 2020

Johanneskerk Rotterdam-Lombardijen

3. Gods missie heeft een kerk – *de kerk als koninkrijk* (Mat 4: 17)

“Jezus preekte de komst van het Koninkrijk van God en wat kwam was de kerk.” Deze prikkelende uitspraak vat mooi samen waar we vanmorgen naar op zoek gaan. Wat is er gebeurd?

Laten we beginnen bij waar Jezus zelf begon. Bij de aankondiging van Gods Koningschap: ‘Het Koninkrijk der hemelen is nabij.’ Voor de mensen, die dit in de tijd van Jezus hoorden, riep dit een wereld van geloof, verwachting, teleurstelling en hoop op. Net als bij het beeld van de tempel, was het Koningschap van God een diepe verwachting van Israël. Zeker nu de Romeinen als het zoveelste wereldrijk Israël hadden bezet. Maar Jezus zegt er ook bij: ‘Keer je om’, bekeer je. De komst van het Koninkrijk van God is goed nieuws voor degenen, die er op zitten te wachten. Maar zitten ze ook te wachten op de manier waarop deze heerschappij van God komt? Veel van de omstanders hoorden in de woorden van Jezus een oproep tot revolutie. Maar deze zou niet komen met macht en geweld.

De eerste hoofdstukken van Mattheus spreken al boekdelen over de manier waarop Gods Koningschap nabij komt. Het scheidt hoge koninklijke verwachtingen van Jezus door zijn afkomst (Mat 1) en de aanbidding van de wijzen (Mat 2), maar is zet verrassend de toon door het kwetsbare van het kind (Mat 2), de nederige doop (Mat 3) en het weerstaan van de verzoeking om het koningschap te realiseren door snelle wonderen en machtige daden (Mat 4). Het Koningschap van God is de wil van God, die ons wil winnen door zijn liefde door dienstbaarheid om zo verzoening, rechtvaardigheid en vrede te brengen.

God wil deze wereld, ons hart, ons huis en onze stad winnen voor zijn heerschappij. Daaraan mag de kerk dienstbaar zijn. Zij is onderdeel van Gods missie. Zij wordt daarom steeds vernieuwd door het Evangelie, zoals vaak in de geschiedenis gebeurd is. Wij, de kerk, deze wereld mogen ons steeds bekeren om Gods wil te doen om deze aarde. Uw Koninkrijk kome ...



Gemeentegesprek - *Om nog eens over door te praten:*

1. Wat denk jij / denkt u bij de uitspraak: De kerk heeft geen missie, maar Gods missie heeft een kerk?
2. Als je / u zou moeten omschrijven van ‘het Koninkrijk van God’ of ‘de Heerschappij van God’ betekent: wat zou jij / u als eerste noemen?



Bijbelstudie - *Leesrooster*

Zondag 18 oktober: Mattheus 1:1-17

Maandag 19 september: Mattheus 2:1-12

Dinsdag 20 oktober: Mattheus 3:1-12

Woensdag 21 oktober: Mattheus 4: 1-11

Donderdag 22 oktober: Mattheus 4: 12-17

Vrijdag 23 oktober: Mattheus 5: 1-16

Zaterdag 24 oktober: Mattheus 28: 16-20



Gebed –

Heer, maak mij een instrument van Uw vrede.
Laat mij liefde brengen waar haat heerst,
laat mij vergeven wie mij beledigde,
laat mij verzoenen wie in onmin leven,
laat mij geloof brengen aan wie twijfelt,
laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt,
laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt,
laat mij licht brengen aan wie in duisternis is,
laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn.



Verhalen delen –

Zoek met Google op ‘Franciscus en paus Innocentius’. In de verhalen, afbeeldingen en een verfilmd fragment kun je een beeld vormen van de ontmoeting in 1216 tussen de armoedige monnik Franciscus en de rijke paus Innocentius. Wat spreekt je aan in dit verhaal?