



Advent & Kerst 2020

1^e adventszondag

December 2020
Johanneskerk Rotterdam-
Lombardijen

1. Scheur de hemel open - over gebed en verlangen – (Jesaja 63:19b))

Ik leerde het al vroeg op catechisatie: Advent betekent niet ‘verwachting’, maar ‘komst’. In deze Adventstijd lijkt het of we weer helemaal opnieuw beginnen. Alsof Jezus nog niet geboren is en we Hem weer verwachten zoals 2000 jaar geleden. We gaan met het kerkelijk jaar echter niet terug in de tijd. Maar luisteren naar de oude verhalen met het oog op vandaag. God kwam in het verleden en zal in de toekomst komen. Maar Hij komt ook vandaag: in ons hart, in ons leven, in de kerk, in deze wereld. Advent betekent: komst. God komt ook vandaag onder ons.

We kijken vandaag in de spiegel van het gebed uit Jesaja 63 en 64. Een gebed dat alles op scherp zet. Het is een gebed van geloof en een klacht aan God. Het werd gebeden in de tijd na de ballingschap. In Jesaja 40 hebben de woorden geklonken: “Troost, troost mijn volk”. Maar wat was er van het herstel na de ballingschap terecht gekomen? Als het uitblijft waar je op hoopt, haak je af, raak je onverschillig of teleurgesteld of ga je bidden zoals in deze hoofdstukken van Jesaja. We krijgen met dit gebed een kijkje in de ziel van Israël in die tijd. In alle geloof en twijfel, verlangen en ongeduld. Het is een gebed vol geloof en het begint met een lofzang op de liefde van de Heer en Zijn roemrijke daden. Maar juist dit geloof brengt ze dicht bij de twijfel. Juist het geloof in wat God beloofd heeft, roept de vraag en de klacht op. “Waar zijn Uw strijd lust en Uw machtige daden? U bent toch onze Vader? (...) Scheurde U maar de hemel open om af te dalen”. Alsof God het uitspansel van zijn hemel, dat Hij zelf gemaakt heeft, scheurt als een tentdoek en in macht en majesteit nederdaalt. Zouden wij ook zo durven bidden om de komst van God in onze tijd? Of zijn wij bang voor wat dat van ons zou vragen? Wij mogen geloven dat God kwam, komt en zal komen. Maar wel op Zijn manier. Zoals nog nooit is gezien. God kwam in een kind. Hij komt ook vandaag weer door als onze barrières heen. We vinden Hem terug in onverwachte plaatsen. In ons en om ons heen. Wij bidden U, Heer Jezus, kom.



Gemeentegesprek - Om nog eens over door te praten:

1. Wat is het diepste verlangen in uw leven, waarop u verwachting en hoop op God gevestigd is?
2. Wat is voor jou / u een lichtpunt in uw leven? Daarbij kunnen we denken aan: wie of wat bemoedigt ons in deze tijd van het jaar, onze omstandigheden van de coronamaatregelen, of jouw of uw fase van het leven?



Bijbelstudie –

Lees Jesaja 63 en 64 in zijn geheel door. Wat valt je op in dit gebed?



Gebed –

In het gebed van Jesaja 63 en 64 klinkt een klacht aan God. In sommige zinnen is dat heel sterk, zoals in vers 15 van Jesaja 63. Durf jij / durft u ook zo tot God te bidden? Waarom wel of niet? Zo, ja, wat zou u / zou jij tot God uit willen roepen?



Liturgie – Lied 437: 4

*Waar blijft Gij toch, o 's werelds troost,
die wij verbeiden onverpoosd?
O daal toch uit uw hoog paleis
in ons verloren paradijs.*



Kinderen –

Voor de kinderen is er de komende weken genoeg te doen met het pakket van Biblebasics ‘Dicht bij het licht’

- Ga aan de gang met de Expeditiekaart met elke Adventszondag een nieuwe opdracht.
- Houdt de adventskalender bij door elke dag een kaarsje te plakken en opdrachten te doen
- Stuur de kaart naar een ander gezin
- Steek het kaarsje aan als je bezig bent met het project. Het licht laat iets zien van de aanwezigheid van God.