



#WAAROMKERK – deel 2

Ik geloof een heilige, algemene en apostolische kerk

Januari – februari 2021
Johanneskerk Rotterdam-Lombardijen

2. Ik geloof een heilige kerk- over de heiligheid van de kerk – (1 Kor 1: 2)

Het vraagt van ons nogal wat om in de heiligheid van de kerk te geloven. Heiligheid hoort bij God, bij bijzondere plaatsen en personen. Wie zichzelf heilig noemt, is in onze ogen al snel schijnheilig.

Wie naar de werkelijkheid van de kerk en haar leden kijkt, zal niet bij haar heiligheid uitkomen. Daarom *gelooven* we er ook in. We belijden dat de kerk heilig is. Die heiligheid begint bij God. Wat in Zijn nabijheid geroepen wordt, moet geheiligd worden. Wie door Hem geroepen worden, worden opgeroepen heilig te zijn.

De kerk heeft deze spanning tussen de hoge belijdenis over de kerk en haar werkelijkheid soms op willen lossen. De heiligheid van de kerk werd, zeiden ze, zichtbaar in een bijzondere groep: in de heiligen. Deze martelaars, monniken of geestelijken maakten de hoge verwachtingen waar. Maar wie de eerste verzen van de eerste brief aan de Korintiërs leest, ziet dat Paulus alle leden van de gemeente als heiligen aanspreekt.

Anderen probeerden de zichtbare heiligheid van de kerk te redden door verschil te maken tussen de kerk, met haar ambten, sacramenten en het goddelijk Woord en de zondige leden. De kerk als instelling was heilig, maar de leden niet. Maar ook hier wordt een spanning weggepoetst, waar we in werkelijkheid niet omheen kunnen. De apostolische geloofsbelijdenis heeft niet voor niets toegevoegd: ik geloof in de gemeenschap der heiligen. Het gaat om de mensen in die kerk. Heilige mensen in een heilige kerk.

We mogen geloven dat we in Christus geheiligd zijn. Dat maakt ons heilig voor God en de wereld. Dat maakt de kerk heilig. En vandaaruit mogen we geloven en leven: we zijn in Christus geheiligd en geroepen om heilig te zijn. We mogen delen in een heilige gemeenschap; 'een splinter heiligheid' (van Ruler), maar zijn ook geroepen in onze persoonlijke heiliging deel te zijn van deze kerk. Met vallen en opstaan mogen wij leven van wat Christus met ons deelt in zijn kerk.



Gemeentegesprek - Om nog eens over door te praten:

1. Wat denk jij / denkt u bij het woordje 'heilig'?
2. We mogen geloven dat de kerk heilig is en de leden van de kerk heiligen zijn. Vind je / vindt u dat moeilijk? Wat helpt om dat wel te geloven?



Bijbelstudie –

In de Openbaring aan Johannes wordt soms een indrukwekkend beeld van de heiligheid opgeroepen. Na het visioen van Christus en de zeven brieven aan de gemeente, met hun sterke en zwakke kanten, lezen we in Openbaring 4 een visioen, waarin de heiligheid van God onafgebroken beleden wordt (vs 8).



Gebed –

Aanbid God door het volgende gebed uit Openbaring 4: 8 en 11 een aantal keer te herhalen:

Heilig, heilig, heilig is God, de Heer, de Almachtige, die was, die is en die komt.

U komt alle lof, eer en macht toe, Heer, onze God, want U hebt alles geschapen: uw wil is de oorsprong van alles wat er is.



In beweging –

Waar in zou jij / u kunnen groeien in heiligheid als lid van de kerk?



Liturgie – uit Lied 726

*God uit God, eerste geboren,
licht uit licht, o zonneshijn,
in wiens lichaam uitverkoren
heiligen slechts heilig zijn,
schenk ons leven uit uw bronnen,
door uw adem aangeraakt
zingen wij tot Vader, Zoon en
Heilige Geest die levend maakt.*