



## #WAAROMKERK – deel 2

*Ik geloof één heilige, algemene en apostolische kerk*

Januari – februari 2021  
Johanneskerk Rotterdam-Lombardijen

### 1. Ik geloof één kerk- over de eenheid van de kerk – (Efeziërs 4:3)

Deze weken staan we stil bij wat we van de kerk geloven. Sommigen zullen zich afvragen: de kerk is er toch gewoon. Moet je daarin geloven? Anderen zullen juist alle geloof in de kerk verloren hebben. Geloven in de kerk is iets heel anders dan geloven in een onzichtbare God.

In de geloofsbelijdenis van Nicea belijden we dat we geloven in 'één, heilige, algemene en apostolische kerk'. Dat is geen geloof in een onzichtbare werkelijkheid, maar heel concreet dichtbij: de kerk dat zijn ook wij. Het geloof in de eenheid van de kerk, brengt gelijk spanning. Dat wat we ervaren van de kerk en dat wat we belijden van de kerk.

Maar is eenheid een belofte of een opdracht? Vanuit het hogepriesterlijke gebed, waarin Jezus bidt voor de eenheid tussen zijn volgelingen, mogen we uitgaan van eenheid in de kerk. Maar tegelijk is het ook een opdracht. Zoals God één is (Deut 6: 4) en de drie-enige God één is, zo moet ook de kerk één zijn. We mogen eenheid zien als een gave, die we uit mogen leven.

Hans Küng ziet vier ontsnappingsmogelijkheden om niet hier en nu te geloven in de eenheid van de kerk. 1. De eenheid is de eenheid van de onzichtbare kerk bij God. 2. De eenheid is belofte voor de toekomst. 3. De verscheidenheid is juist mooi. 4. Jezelf als ware kerk zien. Elk van deze beweringen leiden af van de opdracht om eenheid hier en nu concreet te belijden en na te streven.

In de brief van Paulus aan de Efeziërs doet Paulus een diep appel aan de gemeente: *Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren, die de Geest u geeft.* Het is een opgave en een gave. De samenbindende kracht van de vrede is een krachtig instrument. Vrede met God en vrede met elkaar, vrede met de mensen om ons heen.

Het geloof in de kerk, komt in belijdenis na geloof in God, Jezus Christus en de heilige Geest. In de kerk roept God mensen samen om mens te zijn in Christus, mens te zijn zoals Hij het bedoeld heeft. Zo mag de kerk een weerspiegeling zijn van God zelf. In liefde, in vrede en eenheid.



**Gemeentegesprek** - Om nog eens over door te praten:

1. Vind jij / vindt u de eenheid van de kerk meer een gave of een opgave? Waarom?
2. Waar zie jij / ziet u 'de samenbindende kracht van de vrede' aan het werk?



**Bijbelstudie** –

In de brief van Paulus aan de Efeziërs is 'eenheid' een groot thema. Lees de brief eens in zijn geheel door. Hoe onderbouwt Paulus zijn pleidooi voor eenheid?



**In beweging** –

De week van 17 t/m 24 januari is de landelijke week van gebed voor de eenheid van christenen. Zie voor meer info: <https://www.weekvangebed.nl/>. Op dinsdagavond 19 januari geven we dat als kerken in Lombardijen vorm door een (online) gebedsbijeenkomst via Zoom. Zie voor meer informatie op onze website van de Johanneskerk.



**Verhalen delen** –

De Tsjechische priester Halik kwam tot geloof in een vervallen en verlaten kerkje. Hij schrijft: *"Ik onderschat de kerk dus niet (...). Wanneer ik de kerk in verval zie - in welke betekenis ook - wanhoop ik niet. (...) Ik schrik niet van de gaten in het dak van de kerk na deze of gene storm. Ik bedenk dan dat ik door die gapende gaten heen voor het eerst iets waarnam van Gods aangezicht."* (Uit : Tomas Halik, Geduld met God)  
Wat zou hij daarmee bedoelen?



**Liturgie** – Uit Lied 968

*Door God bijeen vergaderd, / één volk dat Hem behoort,  
als kindren van één Vader; / één doop, één Geest, één Woord.  
Zo offert allerwege / de kerk U lof en prijs.  
Één naam is aller zegen, / één brood is aller spijs.*