



## Bevrijd leven (2)

### De verhalen achter de kleine brief van Paulus aan Filemon

Augustus 2020  
Johanneskerk Rotterdam-Lombardijen

#### 2. Van Paulus – een gevangene omwille van Jezus Christus (Filemon 1:1)

De brief van Paulus aan Filemon is een persoonlijke brief, die door iedereen meegelezen kan worden. Wij worden zo bij de brief betrokken. Zijn we het eens met Paulus? En wat zouden we doen als we Filemon waren? Vandaag staat de schijnwerper op Paulus. Hij schrijft gelijk van zichzelf dat hij *gevangene omwille van Christus Jezus* is. Net als Filippenzen, Colossenzen en Efeziërs heeft Paulus Filemon in gevangenschap geschreven. Maar wat heeft dat voor invloed op hoe wij naar Paulus luisteren? Heeft Paulus deze brieven vanuit Rome geschreven? Dan vraag je waarschijnlijk niet om een kamer klaar te maken in Kolosse. Maar in Handelingen schrijft Lukas niet over een gevangenschap van Paulus. De gevangenis diende als plaats om je proces af te wachten, niet als de straf zelf. In de tweede brief aan de Korintiërs schrijft Paulus wel over een zeer heftige tegenstand in Asia, de provincie rond Efeze. Hij vreesde zelf voor een ter dood veroordeling. Het ging zijn kracht te boven. In Handelingen 19 lezen we over wat voor tegenkrachten allemaal opgeroepen waren door de prediking van Jezus. Joden, geestenbezweerders, tovenaars, de religieuze en economische belangen rond de tempel van Artemis, de Romeinen: Paulus was er de moed en het geloof in zijn missie bijna door verloren. Maar dat maakt het des te krachtiger om te luisteren waar Paulus in deze donkere dagen en nachten van zijn leven, zijn houvast in vond. Juist in zijn gevangenisbrieven lezen we over een groot vertrouwen in Jezus. In zijn eigen kwetsbaarheid, onzekerheid, twijfel en lijden, putte Paulus kracht uit de koning van God, die zelf als lijdende Messias de toekomst van God bracht. En dat Evangelie zag Paulus ook oplichten in Onesimus. Het Evangelie bevrijdde hem van angst, schuld en gaf hem echte vrijheid. Voor Paulus een lichtpuntje van het Evangelie, dat waar werd voor zijn ogen. In al zijn kwetsbaarheid wordt de echte vrijheid door Jezus Christus gevonden. En daar wil Paulus zich graag voor blijven inzetten. En dat wil hij met ons delen.

---

*Om nog eens over door te praten:*

Heb jij / heeft u wel eens moeilijke tijden meegemaakt, waarvan je met Paulus zou zeggen: ze gingen bijna onze krachten te boven? Wat heeft jou / u vaste grond onder de voeten gegeven in het geloof?



#### Bijbelstudie –

Om een idee te krijgen van Efeze als mogelijke plaats waar de ‘gevangenisbrieven’ geschreven zijn, zijn Handelingen 19 en 2 Korintiërs belangrijke hoofdstukken.



**Verhalen delen** – uit artikel in Trouw rond 100<sup>e</sup> geboortedag van dichter / theoloog Willem Barnard:

*“ Een vrome man was Willem Barnard niet, zegt zijn dochter, hij was een aarzelaar, een twijfelaar. Dat maakte zijn geloof er niet minder om, het stond er juist aan de basis van. Daar zei Barnard zelf over: “Als je een wereldbeschouwing hebt waarin alles op zijn plaats staat en je zegt: dat is mijn geloof, naar mijn diepste overtuiging zit je dan helemaal verkeerd. Pas als je zegt: ‘Ik weet het nu bij God niet meer’, dan heb je kans dat je iets van het geheim begint te vermoeden.”*

Vind je/ u dit een bemoedigend citaat?



#### Liturgie – uit Lied 130c

*Ik blijf wachten tot U komt  
Heer, mijn God  
Ik blijf nog sterker op U wachten  
dan een mens in lange nachten  
wachten op het licht / het morgenlicht*

*Israël, hoop op de Heer  
Hoop op God  
want Hij heeft zich aan jou verbonden.  
Hij verlost je van je zonden  
Hij maakt vrij / Hij maakt jou vrij.*

---

Vragen of ideeën?: ds Hans van Dolder – [ds@johanneskerk.net](mailto:ds@johanneskerk.net)