



Bevrijd leven (4)

De verhalen achter de kleine brief van Paulus aan Filemon

Augustus 2020

Johanneskerk Rotterdam-Lombardijen

1. Jezus Christus – *omwille, broeder, zoals* (Filemon 1:1vv)

Als jij er niet geweest was! We kunnen een levensveranderende invloed hebben op elkaars leven. Door op het juiste moment er te zijn of iets goeds te zeggen.

We stellen deze vraag aan het verhaal van Paulus, Filemon en Onesimus. Wat voor verschil had het gemaakt als Jezus er niet geweest was? Paulus noemt Jezus Christus tien keer direct en vele malen indirect als invloed in dit verhaal. Zo kunnen we ook weer (her)ontdekken welke invloed Jezus heeft in ons leven, als wij ons afvragen waar God of Jezus in ons leven of in deze wereld is. Van de vele lijnen waardoor Jezus betrokken is in het verhaal van de brief, nemen we er drie uit, aan de hand van de drie woorden: *omwille*, *broeder* en *zoals*.

In onze vertaling worden drie keer zinnen vertaald met het woord '**omwille** van'. Twee keer rond de gevangenschap van Paulus en een keer in het verzoek aan Filemon '*omwille van Christus*'. Hier zit eenzelfde gedachte achter. Dingen gebeuren niet omdat God ze wil en daarmee onvermijdelijk zijn. Maar ze gebeuren omdat mensen Gods wil zoeken en doen. Paulus had ook veilig thuis kunnen blijven in Tarsus en zijn mond kunnen houden. Maar dat deed hij niet. Daarom zit hij nu '*omwille van Christus*' in de gevangenis. Filemon kan het verzoek naast zich neer leggen om '*omwille van Christus*' zijn vroegere slaaf te vergeven en zijn vrijheid schenken. Wat betekent het als Jezus' wil in ons leven zichtbaar wordt?

Filemon mag Onesimus als '**broeder**' ontvangen. Door Jezus zijn wij kinderen van God en daarmee broers en zussen van elkaar. Dat heeft diepgaande gevolgen voor hoe we elkaar zien. We mogen naar elkaar kijken, zoals Jezus naar ons kijkt. Zonder te letten op allerlei verschillen, die voor ons belangrijk zijn.

En in het '**zoals**' in vers 17 zit een echo van hoe wij voor God staan. Paulus vraagt Onesimus te ontvangen zoals Filemon hem zou ontvangen. Zo vraagt Jezus aan God, onze Vader, ons te ontvangen, zoals Hij Jezus ontvangen zou. In heel dit verhaal is Jezus diep verweven. Door wat Hij deed en door wat Hij bij mensen in beweging zet. En in ons leven? Wij mogen verwonderd uitroepen: Als Jezus Christus er niet geweest was!

Om nog eens over door te praten:

Is er iemand in uw / jouw leven, die op een bepaald moment een grote invloed heeft gehad op de rest van uw / jouw leven?



Bijbelstudie –

Lees de brief van Paulus aan Filemon nog eens door en zet een streepje onder elk woord waarin direct of indirect de invloed van Jezus zichtbaar is in dit verhaal.



Gebed –

Heer, help mij uw wil te zoeken en te doen. Wat het ook van mij vraag om te lijden '*omwille van Christus en het evangelie*' Heer, help mij om mijn broeders en zuster met Uw ogen te zien en mij niet blind te staren op menselijke verschillen Vader in de hemel, ontvang mij, zoals U Jezus ontvangt en doorgloei ons met diezelfde houding voor elkaar.



In beweging –

Zonder verzoening, geen vrijheid, vond Nelson Mandela. Maar kun je ooit je beulen vergeven? Hij zei: "Als ik mijn bitterheid en haat niet achterlaat, zit ik nog steeds in de gevangenis." Wat betekent deze zin voor uw / jouw leven? Waartoe brengt het u/ jou in beweging?



Liturgie – uit '*Lopen op het water*' (Opwekking 789)

*Geest van God, leer mij te gaan over de golven
In vertrouwen U te volgen / Te gaan waar U mij heen leidt
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen
Ik vertrouw op Uw genade / Want ik ben in Uw nabijheid*

Vragen of ideeën?: ds Hans van Dolder – ds@johanneskerk.net