



Veni Creator Spiritus (5) (Kom, Schepper Geest)

Op weg naar/vanuit Pinksteren 2020
Johanneskerk Rotterdam-Lombardijen

5. De Geest helpt ons. Voorbede met woordloze zuchten (Romeinen 8:26)

De afgelopen weken hebben we stil gestaan bij wat er gebeurt, als we bidden: 'Kom, Schepper Geest'. Ze lasen in Romeinen 8 dat de Geest ons uitnodigt in de liefde van de Vader tot de Zoon. Wij mogen als kinderen van God delen in deze liefde. Maar deze liefde gaat uit tot de hele schepping.

Paulus neemt ons vanmorgen mee naar een heel andere kant van het werk van de heilige Geest. Waar wij naar de hemel kijken en de komst van de Geest verwachten, zoekt God in ons hart naar de Geest, die ons helpt en voor ons bidt. God doorgrondt ons, doorgrondt ons hart, schrijft Paulus in vers 27. Hij zoekt daarin als met een fakkel in het duister. Een beeld waar we ongerust van kunnen worden. Wat komt er aan het licht? Maar God zoekt in ons hart naar de Geest, die in ons hart bidt voor alles wat ons bezig houdt. Onze diepste verlangens en angsten. Alles wat er in ons onderbewuste leeft. Waar we bang voor zijn en op hopen.

De Geest van Christus, zoekt zoals Jezus zelf, de diepte van ons bestaan en helpt ons in onze zwakheid. De Geest bidt voor ons, als wij niet weten wat wij moeten bidden. God is ons nabij en helpt ons door dit bestaan heen, zoals een vader of moeder een kind met mazelen. Het kind ziet niet dat het tijdelijk is en de rest van zijn leven antistoffen heeft.

De Geest bidt zo in ons en voor ons. Hij lijdt mee en bidt mee. Zelfs met woordloze zuchten. Niet kreunend en steunend omdat het allemaal zo zwaar is. Maar omdat de Geest weet dat deze wereld, dat ons leven als kind van God ergens naar op weg is. Het is geen cirkel waar we in ronddraaien. Maar we zijn op weg naar de toekomst van God. Als de Geest bidt dan bidt de Geest met hoop: de zekerheid dat in lijden en vergankelijkheid het evangelie klinkt van verzoening, bevrijding en verlossing. Voor wij bidden, is de Geest er al en als wij geen woorden hebben, bidt de Geest voor ons.

Om nog eens over door te praten:

Wat doet de volgende gedachte met u / jou: 'God doorgrondt ons hart'



Bijbelstudie –

In Numeri 11: 16 en 17 lezen we ook over hoe er –door de Geest- mensen ingeschakeld worden om Mozes te helpen de last te dragen. In Romeinen helpt de Geest zelf ons om de last te dragen en ons te helpen en voor ons te pleiten.



Gebed –

Deze keer geen woorden voor een gebed.

Wees eens vijf minuten stil in een gebed om te beseffen dat de Geest in en voor ons bidt. Voor die dingen die wij als beperkte en sterfelijke mensen niet kunnen bevatten. Voor de dingen die te groot voor ons zijn om in woorden te uit te drukken. Voor die omstandigheden en tijden in ons leven en in deze wereld, waarbij woorden tekort schieten.



Verhalen delen –

Was er een moment in uw of jouw leven, waarin je ervaren hebt, dat je gedragen werd door het gebed van anderen en het gebed van de Geest? Is er iemand aan wie je dit zou kunnen vertellen? En wie zou je deze vraag willen stellen? Bel deze persoon deze week eens op.



Liturgie – uit: Opwekking 717

Stil, mijn ziel, wees stil en wees niet bang / voor de onzekerheid van morgen./ God omgeeft je steeds; / Hij is er bij in je beproevingen en zorgen.

God, U bent mijn God / en ik vertrouw op U en zal niet wank'len / Vredevorst, vernieuw een vaste geest binnen in mij / die rust in U alleen.



Thuis –

Heb je soms ook wel eens het idee dat de geschiedenis of ons leven rondjes draait? Wat verandert de hoop van de Bijbel daaraan?

Vragen of ideeën?: ds Hans van Dolder – ds@johanneskerk.net