



## De zondag na Pasen 2020

### Leven vanuit het wonder

19 april 2020

Johanneskerk Rotterdam-Lombardijen

---

- *Dat is het brood dat de Heere u te eten geeft* –  
Exodus 16: 13-27

Deze zondag wordt in de kerkelijke traditie wel 'beloken Pasen' genoemd. Vorige week vierden we het Paasfeest. Maar nu is het feest voorbij. We sluiten het af. De luiken gaan dicht. Voor de gelovigen in de vroege kerk was dit een diepere ervaring. In de Paasnacht werden zij gedoopt, deden zij belijdenis en vierden zij voor het eerst Avondmaal. Een hoogte punt in hun (geloofs)leven. Maar nu ging het gewone leven weer verder. Het witte doopkleed ging uit. Ze gingen weer gewoon naar hun huis, aan het werk,. Maar hoe leef je verder na zo'n feest? Hoe leef je vanuit het kruis en de opstanding in de weerbaarheid van alle dag?. We herkennen dat als we ergens naar toe geleefd hebben en het dan weer achter de rug is. Maar misschien ook dichterbij huis: we hebben afgelopen zondag Pasen gevierd. Maar nu gaan we weer verder in deze omstandigheden van elke dag. Hoe houd je de verwondering over de bevrijding vast.

We lezen in Exodus over hoe Israël dat doet. Vorige week lasen we over de spectaculaire bevrijding door de Rode Zee. Maar nu staan ze aan de overkant. Bevrijd, verwonderd, nieuwsgierig. Maar ze staan ook de in woestijn met nog een lange weg voor zich. Ze moeten het vertrouwen in God oefenen door het brood, het manna dat de Heer hen elke dag geeft. Genoeg voor één dag, niet meer en niet minder. Wie het zoekt op de sabbat zal het niet vinden. Het is een gave van God. Het is door deze dagelijkse zorg dat God het volk wil laten groeien in vertrouwen in Hem. Hij heeft hen bevrijd is leidt hen naar het beloofde land. Zo mogen wij de God van het dagelijks leven met de God van de grote bevrijding met elkaar verbonden houden. Zo wil Jezus, de gekruisigde en opgestane Heer de Heer van ons dagelijks leven zijn. Zo mogen wij na Pasen in het gewone leven groeien in ons vertrouwen in de God, die ons is grote en kleine dingen nabij is. De God van ons dagelijks brood is de God, van wie zijn Koninkrijk komt.

---

*Om nog eens over door te praten:*

Vindt u / vind jij het moeilijk het grote feest van Pasen met het leven van alledag te verbinden?



### Gebed –

Hoe kunnen we in ons gebed voorkomen dat we alleen met ons 'verlanglijstje' van onze (dagelijkse) zorgen tot God komen?

Het onze Vader helpt daarin door ook evenveel ruimte te maken voor lofprijzing, aanbedding, belijdenis en vergeving. Hoe zou u / jij dat in uw / jouw gebed kunnen doen?



### In beweging –

Wat betekent het voor u / jou dat we in Gods zorg niet verder moeten kijken dan ons dagelijks brood? Wat betekent dat voor ons deze week?



### Liturgie – Uit Lied 903

Zou ik niet van harte zingen  
Hem die zozeer mij verblijdt?

Want ik zie in alle dingen  
niets dan zijn genegenheid.

Is de hartslag van het leven  
niet de liefde van de Heer?

Liefde draagt hen meer en meer,  
die in dienst van Hem zich geven.

Alle dingen hebben tijd,

maar Gods liefde eeuwigheid.



### Kinderen –

Op de website van Bijbelbasics staan veel leuke verwerkingen rond het verhaal uit Mattheus 28. Je kunt een leuk helikoptertje maken. Zie:

<https://www.debijbel.nl/bijbelbasics/programmas/133>

---

Vragen of ideeën?: ds Hans van Dolder – [ds@johanneskerk.net](mailto:ds@johanneskerk.net)