



Gelukkig leven

De acht zaligsprekingen

Januari-maart 2020

Johanneskerk Rotterdam-Lombardijen

2. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. (Mattheus 5: 3)

In zijn boek 'Eindelijk thuis' beschrijft Henri Nouwen zijn spirituele zoektocht rond het verhaal van de vader en de twee zonen uit Lukas 15 en het schilderij van Rembrandt daarvan. In deze zoektocht neemt hij ontslag als docent aan de universiteit en wordt hij geestelijk verzorger in een gemeenschap rond mensen met een verstandelijke beperking. In de verzorging van Adam leert hij een belangrijke les. Iemand die ons in onze ogen niets kan bieden en totaal op anderen is aangewezen, kan een grote inspiratie voor geloof zijn.

Een dergelijke omslag moeten wij ook maken om te begrijpen wat Jezus met deze zaligspreking bedoelt. *'Zalig de armen van geest'*, vertaalde de oude nieuwe vertaling het letterlijker. En Lukas heeft het over *'armen'* zonder meer.

Teksten uit de Psalmen en Jesaja (zie bij Bijbelstudie) kunnen ons helpen om deze *armen* beter te begrijpen. In materiële armoede is er een spirituele verdieping te vinden. Als we niets meer hebben, ons niets meer voelen, als alle hoogmoed en trots plaatsgemaakt heeft voor schaamte en nederigheid. Zijn we dan niet dichter bij een open levenshouding naar God en naar de medemens? Is dit niet waar voor alle levenssituaties, die wij vanuit het hart van onze samenleving, als minder waard zien? Kinderen, ouderen, zieken, dak- en thuislozen, prostituees. Rondom Jezus worden deze mensen als waardevol geprezen. Zij zijn vaak dichtbij het Koninkrijk van God. Door zich open te stellen voor Gods barmhartigheid en hulp.

Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Niet 'zal zijn', maar 'is'. In deze zaligspreking is de zegen en de opdracht, de belofte en het gebod verweven. Wie 'nederig van hart' leeft en gelooft, leeft onder de heerschappij van de hemel en van God zelf. Nu al en straks in alle volheid.

In zijn boek 'Eindelijk Thuis' beschrijft Nouwen een stap, die hij deed na het bestuderen van de jongste en de oudste zoon uit Lukas 15. Nadat we zelf met

legen handen thuisgekomen zijn als zijn kind, mogen we doorgroeien. Hij moest ook leren 'vader' te worden zoals in de gelijkenis. Zonen en dochters te omarmen, die hem schijnbaar niets anders kunnen bieden als hun armoede. Tot we ontdekken dat als we zelf ook zo 'nederig van hart' mogen worden, zoals de Vader, zoals God zelf, zoals Jezus. Anderen thuis ontvangen, van wie we steeds dieper kunnen leren wat het is om door omstandigheden totaal op God en de ander aangewezen te zijn. Om zo opnieuw arm te worden met hen. En rijk, gelukkig, zalig in het Koninkrijk van de hemel.

Om nog eens over door te praten:

Heeft u / heb jij wel eens omstandigheden meegemaakt, waarop u / je totaal aangewezen was op God en de mensen om u / jou heen? Wat heeft u / heb jij daarvan geleerd?



Bijbelstudie –

Wat zeggen de volgende teksten over 'arm zijn' in materieel en geestelijk opzicht? Psalm 34: 6; Jesaja 41: 17 en 18; 57: 15; 66: 1 en 2; Lukas 4: 18; Openbaring 3: 17.



Delen & dienen –

Wie of welke groep mensen in onze omgeving kan ons helpen om het 'nederig van hart' zijn beter te begrijpen? Wie kan u deze week dienen of bezoeken? Iemand van wie u niets verwachten kunt, maar die u daarin wel iets kan bieden.



Verhalen delen –

Voor wie het boek 'Eindelijk thuis' van Henri Nouwen heeft of het wil lenen / kopen: Lees de Epiloog 'Leven vanuit het schilderij' (nog) eens. Welke passage spreekt jou het meest aan?



Liturgie – uit ELB 328

*Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk;
zegt de arme: ik ben rijk,
om wat de Here heeft gedaan voor ons.*

Vragen of ideeën?: ds Hans van Dolder – ds@johanneskerk.net