



Gelukkig leven

De acht zaligsprekingen

Januari-maart 2020

Johanneskerk Rotterdam-Lombardijen

9. *Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.* (Mattheus 5: 10-12)

In deze dagen van crisis zoeken we naar lichtpunten van betekenis van deze tijd. Niet om de angst, de eenzaamheid, het lijden te ontkennen. Maar deze crisis leert ons bijvoorbeeld weer dankbaarheid voor de dingen, die altijd zo vanzelfsprekend waren: het zoals het contact met geliefde naasten: ouders of kinderen. Een crisis helpt ons te ontdekken wat echt belangrijk is.

Dat brengt ons dicht bij wat de vervolgte christenen ons kunnen leren. Hun ervaringen en verhalen helpen ons te leren waar geloof en hoop zijn houvast vinden als je vals beschuldigd en gevangen komt te zitten omwille van je geloof in Jezus.

“Gelukkig, voluit gelukkig, zalig zijn wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden.” zegt Jezus. Niet alleen vanwege het belijden van het geloof. Maar vanwege de gerechtigheid in ons doen en laten, spreken en zwijgen. Het gaat om wat we doen met ons geloof. Zoals Jezus in het verhaal van het huis op de rots of het zand duidelijk wil maken: het gaat om zijn woorden horen én doen van zijn woorden!

Wie in deze wereld wil leven naar het Koninkrijk van God, zoals in de zaligsprekingen beschreven, zal tegenstand ondervinden. Als je nederig van hart wilt zijn, zachtmoedig, barmhartig, zuiver van hart, vredestichter, zal dat andere koninkrijk van de duivel ook van zich laten horen.

Verheug je en juich. Er mag zich dan een diepe vreugde in ons nestelen. Omdat we weten waar het op aan komt. We mogen in verwachting van de nieuwe hemel en aarde nu al vol vreugde in het heden staan. Omdat we trouw blijven aan het navolgen van Jezus, die het allemaal heeft meegemaakt. Bonhoeffer schrijft in zijn boek ‘Navolging’: “Hier, aan het einde der zaligsprekingen, komt de vraag op, welke plaats in deze wereld er eigenlijk nog blijft voor zo’n gemeente. Het is duidelijk geworden, dat er voor hen maar één plaats bestaat, namelijk die waar de allerarmste, de alleraangevochtenste, allerzachtmoedigste te vinden is, het kruis op

Golgotha. De gemeente der zaliggeprezenen is de gemeente van de Gekruisigde. Met Hem verloor ze alles en met Hem vond ze alles. Vanaf het kruis klinkt het nu: Zalig, zalig..”

Om nog eens over door te praten:

Ervaart u / ervaar jij vreugde in het geloof? Ook als je tegenstand ondervindt?



Gebed – (slot van Bonhoeffers ‘Morgengebed’)

Heilige Geest, schenk mij geloof,
dat me van wanhoop en zonde verlost.
Schenk me de liefde tot God en de mensen,
die alle haat en verbittering doodt,
schenk me de hoop, die me bevrijdt van depressie en vrees.
Leer mij Jezus zien en zijn wil doen.
Amen.



Delen & dienen –

Zijn er omstandigheden in jouw leven, waarin opkomen voor rechtvaardigheid ernstige tegenstand oproept?



Verhalen delen –

Lees op de website eens wat persoonlijke verhalen over christenen, die vervolgd worden
(<https://www.opendoors.nl/persoonlijke-verhalen>)
Wat leert u / leer jij van hun verhalen?



Liturgie – uit Lied 968 – De ware kerk des Heren

Al heeft men haar geteisterd,
al wordt zij onderdrukt,
door dwalingen verbijsterd,
door strijd uiteengerukt,
de stem der martelaren
roept uit: o Heer, hoe lang?
De nacht is vol gevaren,
de morgen vol gezang.

Vragen of ideeën?: ds Hans van Dolder – ds@johanneskerk.net