



## De stamboom van Jezus

Advent & Kerst 2019  
Johanneskerk Rotterdam-Lombardijen

### 1. **Juda – Een zegen met een vergezicht** (Genesis 49:8-12)

Veel mensen hebben hun stamboom uitgezocht. Ze hebben uitgezocht wie hun voorouders waren. In archieven en op internet kan van alles opgezocht worden. Het is leuk om te weten waar je vandaan komt. Maar er kunnen twee dingen gebeuren: Je kunt hele belangrijke of voorname voorouders tegenkomen. Dan voel je je trots. Maar je kunt ook mensen in je stamboom tegenkomen, waarvoor je je schaamt. In Mattheus 1:1-16 lezen we wie er in de stamboom van Jezus zitten: van Abraham tot Jozef. Er zitten hele belangrijke personen tussen, zoals koning David, maar ook een arme buitenlandse asielzoekster Ruth. Ze hebben hele mooie en goede dingen gemaakt, maar ook erge of foute dingen. Maar dat is het bijzondere: Jezus Christus wordt geboren uit deze voorouders met al hun eer en schaamte. Daar schaamt hij zich niet voor. Een teken van de liefde en genade van God dat Zijn Zoon ook de zoon is van al deze mensen.

Als wij naar onze familie kijken, dan kijken wij terug naar onze stamboom. In Genesis 49 kijken we er van de hele andere kant tegenaan. Namelijk niet naar het verleden, maar naar de toekomst. Jacob is het aan het einde van zijn leven gekomen en zegent zijn kinderen. En hij voorziet wat er in de toekomst met hun nakomelingen zal gebeuren. Hij geeft hen allemaal hun eigen zegen. Maar die van Juda is bijzonder. Hij zal sterk zijn als een leeuw. Zijn nakomelingen zullen heersen als koningen. Maar eens komt er een, die belangrijker is dan hen allemaal. Hij zal over alle volken heersen. Dat is bijzonder. Want wie weet wat er in de toekomst gaat gebeuren? Dat weet God toch alleen? Of is deze zegen van Jacob gelijk ook een belofte van God? Later zal in de stamboom van Juda iemand geboren worden, die de koning over heel de aarde zal zijn. Een mooie profetie om te lezen in deze Adventstijd, waarin we de komst van Jezus Christus mogen vieren.

*Om nog eens over door te praten:*

Ben jij trots of schaamt jij je voor sommige mensen uit je familie of van je voorouders?

Er zijn vijf mogelijkheden om met dit thema bezig te gaan.

#### 1. **Stamboom maken**

Vul in de stamboom namen in van uw ouders, grootouders en mogelijk overgrootouders. Schrijf naast de boom namen van mensen uit uw familie waar u trots op bent of u voor schaamt.

#### 2. **Zegen schrijven**

Schrijf op een kaart (in mooi handschrift?) een zegen voor iemand uit uw familie. Er liggen 80 Bijbelteksten met een zegen om inspiratie uit op te doen.

#### 3. **Leeuwenmasker maken / Rebus oplossen**

Kleur het leeuwenmasker en knip het uit. Probeer de rebus op te lossen.

#### 4. **In gesprek over zegenen**

Lees de opmerkingen op het blad 'In gesprek over: Zegenen' en kies een onderwerp uit om met in tweetal met elkaar te bespreken.

#### 5. **Bidden om zegen**

Lees de zegeningen op het blad of zoek een mooi lied op in het liedboek (LB 416, 429, 430, 431, zegen na LB 802). Welke zegen spreekt u het meest aan? Bidt de zegenbede voor uzelf of iemand anders.



**Liturgie** – Uit Opwekking 710

Met een hart vol vrede  
zijn wij zegenend nabij.  
Van uw liefde delend  
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Vragen of ideeën?: ds Hans van Dolder – [ds@johanneskerk.net](mailto:ds@johanneskerk.net)