



Muren en poorten

zomer 2019
Johanneskerk Rotterdam-Lombardijen

3. Met eigen ogen –de muren en poorten in puin (Nehemia 2:11-20)

Met Nehemia worden we meegenomen in de passie om de muren en poorten van Jeruzalem te herbouwen. Twee weken geleden preekte Dick van den Bogaart bij zijn afscheid bij Seinpost over Zacharia 2:5-9, waarin tegen een jongeman, die de stad Jeruzalem op wil gaan meten, gezegd wordt dat hij Jeruzalem een open stad moet blijven, juist zonder muren. God zal zelf de muur van vuur om hen heen zijn.

Deze twee teksten geven gelijk de spanning aan als het om muren en poorten gaat. Het kwetsbare volk in de tijd van Nehemia snakke naar de veiligheid van een muur. Maar soms is het ook goed om juist geen muur (meer) te hebben en te vertrouwen op God zelf.

Voor ons vandaag te dag lijkt het een achterhaalde discussie. Het Rotterdam van de 14^e en 15 eeuw had muren en poorten nodig. Maar wij hebben al lang geen stadsmuren meer nodig om ons te beschermen tegen legers, dieven en wolven. Maar toch zijn muren in ons leven op een heel andere manier heel belangrijk: de muren en deuren van ons huis, inclusief alle sloten, de grenzen van onze landen of continenten. En ook daar worden muren soms als oplossing gekozen. In Israël, tussen de VS en Mexico. En hoe belangrijk is de firewall op onze computer niet om cyberaanvallen af te slaan?

We hebben aan de ene kant veiligheid nodig als mensen. Een eigen plek die van onszelf is en afgeschermd is. Maar wie zich achter de muren gaat verschansen en anderen buiten gaat sluiten, heeft het nodig om zijn poorten open te zetten.

Hoe zit dat in ons persoonlijk leven? Of in de Johanneskerk? In onze stad en in ons land? In Europa? Hebben we meer veiligheid en muren nodig? Of hebben we meer openheid nodig? Of meer afhankelijkheid van God?

Nehemia wil de kwetsbare bevolking beschermen door ze te helpen de muren en poorten te herbouwen. Ondanks het verzet van de groep, die dat liever niet ziet gebeuren. Zo wil God in ons leven aanwezig zijn en ons inzetten in kerk en samenleving: veilig én open om te delen zonder angst.

Om nog eens over door te praten:

Wat heeft u / heb jij meer nodig: veiligheid of openheid?



Bijbelstudie –

In verschillende Bijbelgedeelten zijn muren en poorten een belangrijk onderwerp. Lees Zacharia 2: 5-9 nog eens. Wat is daar de boodschap van de engel?



Gebed –

We bidden voor de mensen die zonder bescherming en grenzen hun leven leven.

We bidden voor de mensen, die zich achter hun muren hebben teruggetrokken.

Geef ons wijsheid om mensen te helpen, waar zij het nodig hebben.



Verhalen delen –

In allerlei discussies lijken twee kampen tegen over elkaar te staan: de mensen die grenzen willen sluiten en de mensen die pleiten voor openheid. Denk aan discussies over asielzoekers, globalisering en de Brexit. Daarbij hoort een levensgevoel: voelen we ons onveilig en bedreigd of voelen we ons veilig genoeg om te delen? Bij welke groep voelt u zich het meest horen? NB: Er is geen goed of fout in deze discussie. Maar we kunnen wel ons levensgevoel delen en in gesprek gaan.



Liturgie – Op de zondagsbrief staat een mooi gedicht over de veiligheid, die we bij God mogen vinden:

*Mijn handen zijn als een vesting om je heen,
je mag er altijd schuilen,
met al je vreugde en verdriet.
Ik, Ik ben er, Ik die alles ziet.*



Thuis –

Ervaart u / ervaar jij die veiligheid bij God zoals in het bovenstaande gedicht beschreven?

Vragen of ideeën?: ds Hans van Dolder – ds@johanneskerk.net