



Ontmoetingen na Pasen

50-dagentijd 2019
Johanneskerk Rotterdam-Lombardijen

2. Johanna – Trouw van begin tot het einde en tot het begin – Lukas 8:1-3 / 23:45-24:11 / Handelingen 1:12-14

Deze week vierden we 100 jaar kiesrecht. Officieel werd dat algemeen direct kiesrecht in 1917 ingevoerd, Maar toen alleen voor mannen. In 1919 kregen ook vrouwen kiesrecht. Het is nog maar 100 jaar geleden. En nog is de gelijkwaardige positie van vrouwen geen vanzelfsprekendheid.

Het is het vanuit onze positie moeilijk voor te stellen hoe grensverleggend het evangelie in de eerste eeuw was over dit onderwerp. In de joodse en Grieks-Romeinse cultuur is de manier waarop Jezus met vrouwen omging revolutionair. De evangelist Lukas heeft hier bijzonder oog voor in zijn beschrijving.

Naast de 12 mannelijke discipelen volgt een groep vrouwen Jezus. Een aantal worden met name genoemd, zoals Maria, de moeder van Jezus en Maria uit Magdala. Zij zijn wat beter bekend. Van een aantal anderen weten we niet meer dan hun naam, zoals Salome en Suzanna. Maar een minder bekende vrouw, Johanna weten we wat meer. Met name door de paar regels in Lukas 8: 1-3.

Zij was waarschijnlijk door Jezus genezen van een ziekte. Zij was de vrouw van Chusas, de rentmeester van Herodes. Een belangrijke positie bij een rijke vorst. Johanna en de anderen zorgden voor Jezus. Uit eigen middelen, zegt Lukas erbij. En Johanna en haar man waren waarschijnlijk niet onbemiddeld. Bij de kruisiging en de opstanding wordt zij weer met name genoemd. En waarschijnlijk was zij ook in de bovenzaal in gebed na de hemelvaart.

Johanna leert ons verschillende dingen: Als vrouw krijgt zij veel vrijheid om Jezus te volgen. Zij volgt en onderhoudt Jezus, ondanks de kwalijke reputatie van de baas van haar man, Herodes Antipas. Deze zoon van Herodes de Grote, ligt in scheiding, liet –zij met met tegenzin- Johannes de Doper onthoofden. Maar toch volgt ze trouw: Als je geraakt bent door Jezus, kun je hem volgen en dienen, ook als ‘men’ vindt dat dat niet kan, in rijkdom en op een belangrijke positie in de samenleving.

Om nog eens over door te praten:

Waarin spreekt de manier waarop Johanna Jezus dient u of jou aan?



Bijbelstudie –

In de hele Bijbel spelen vrouwen een belangrijke rol. Welke vrouw spreekt u / jou met name aan? Waar is haar verhaal te vinden? Lees haar verhaal nog eens opnieuw.



Verhalen delen –

Voor Johanna was het blijkbaar geen belemmering Jezus te volgen, ondanks het werk van haar man, hun rijkdom en haar vrouw zijn in die tijd.

Zijn er dingen, die tussen u / jou en het volgen van Jezus in kunnen staan? Uw / jouw familie? Vrienden? Werk? Geld of sociale status? Huwelijk, alleengaand zijn, geslacht of geaardheid? Gezondheid?

Wat leren we van Johanna van Chusas in hoe we hier mee om kunnen gaan?



Liturgie – een couplet uit Lied 738 – Kom zing het lied van Eva

*Kom zingt het lied van Anna
die uitziet naar het kind
en zing het lied van Marta
die Jezus volgt en dient
en zing van de Maria's
die steeds Hem hebben bijgestaan
en op de hemelbruiloft
aan Jezus tafel gaan.*



Thuis – gesprek tussen mannen en vrouwen:

Is het een voordeel man of vrouw te zijn? Waar in zijn mannen en vrouwen niet gelijk?

Is er in de kerk genoeg gelijkwaardigheid tussen vrouwen en mannen?

Vragen of ideeën?: ds Hans van Dolder – ds@johanneskerk.net