



## Op weg naar Jeruzalem

40-dagentijd 2019

Johanneskerk Rotterdam-Lombardijen

### 1. Door de Geest naar de woestijn– *de test* (Lukas 4:1-13)

Bij protestantse christenen neemt de aandacht voor een invulling van de 40 dagentijd (46 min zes zondagen) steeds meer toe. De oorspronkelijk Rooms-Katholieke elementen van letterlijk vasten en boetedoen raken op de achtergrond. Soberheid, meer tijd voor Bijbel en gebed en aandacht voor de naaste geven vorm aan de behoefte aan bezinning en verdieping.

De 40 dagen vinden we ook de Bijbel terug. In de 40 dagen van Jezus in de woestijn. Allereerst valt op dat dit tekstgedeelte begint met Gods heilige Geest. Jezus was vervuld van deze Geest bij zijn doop en deze Geest leidt hem ook deze 40 dagen in de woestijn in. Dit is bijzonder werk van de Geest. Hij laat toe dat wij beproefd worden, getest. Het is heilzaam dat de vraag gesteld wordt: Wie of wat is het belangrijkste in ons leven? Het is niet voor niets dat Lukas 4:1-13 allerlei lijntjes heeft met Deuteronomium: in de teksten, die Jezus aanhaalt in de discussie met de duivel. Maar ook met de tocht van 40 jaar van het volk Israël door de woestijn. Zal Jezus wel overeind blijven in deze test? Maar er klinken ook heel veel andere verhalen mee: Noach, Mozes, Elia: ze wachten, zwerven of worstelen allemaal 40 dagen voordat God iets nieuws in hun leven doet.

Ook Jezus wacht, zwerft en worstelt zich zo naar de tijd dat God iets totaal nieuws zal doen. Niet alleen voor Jezus zelf, maar voor zijn volk, voor heel de mensheid.

Maar voor het zover is, moet Jezus de test ondergaan: Wie is het belangrijkste in zijn leven? Is Hij bereid de weg van God te gaan, de weg van zijn Koninkrijk? Of zwicht Hij voor de verleiding van het snelle wonder? Knielt Hij voor de loze belofte van de Misleider? Hecht Hij meer waarde aan wat God geeft, dan aan God zelf? Jezus wordt in het vasten in de woestijn geconfronteerd met alles waar we ons heil van kunnen verwachten. Maar Hij houdt vast aan het vertrouwen op God en de beloften in de Bijbel.

*Om nog eens over door te praten:*

Waarom helpt dit Bijbelgedeelte om uw/jouw 40dagentijd inhoud te geven?



#### Bijbelstudie –

Welke betekenis hebben de 40 dagen bij Noach, Mozes, Elia, Jona en Jezus?



#### Gebed –

Vader in de hemel. Ik vind het moeilijk aan U te vragen om mij in een situatie te brengen waarin ik getest wordt. Waar de vraag gesteld wordt: Wie of wat is het belangrijkste in mijn leven?

Geef dat ik in deze tijd op weg naar Pasen daar meer mee bezig mag zijn. Help mij te wachten op U, te worstelen met de dingen die ik moeilijk los kan laten, ruimte te maken voor U en mijn naaste. Sterk mijn vertrouwen in U en Uw Woord. Zodat ik U opnieuw kan ontmoeten en U iets nieuws in mij kan beginnen.



#### In beweging –

Is het al gelukt om een methode te vinden om deze dagen een invulling te geven? Er zijn verschillende kalenders, website of boekjes die er bij kunnen helpen. Maar het belangrijkste is: maak er tijd voor: om stil te zijn, te bidden, Bijbel te lezen of iets te doen voor onze naaste.



#### Liturgie - Lied 536: 1

*Alles wat over ons geschreven is  
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,  
alle geboden worden thans voldragen,  
alle beproeving van de wildernis.*



**Thuis** – Deze 40 dagen zijn niet bedoeld om op één of andere manier alleen “iets niet te doen”. Maar om iets niet te doen om ruimte te maken voor wat anders / iemand anders, die onze aandacht verdient. Dat kan voor iedereen anders zijn. Wat is dat voor u of voor jou?

Kom naar de **OpenHuisdienst op 17 maart**, 16.30 uur voor meer informatie en ideeën rond eigentijds vasten.

Vragen of ideeën?: ds Hans van Dolder – [ds@johanneskerk.net](mailto:ds@johanneskerk.net)