



Esther

Over macht en overmacht

Januari / februari 2019

Johanneskerk Rotterdam-Lombardijen

(Beeld: schilderij van Jan van Lokhorst)

1. De maaltijd van de koning– *En het geschiedde ... -(Esther 1)*

In een mensenleven kunnen dingen gebeuren, die we ervaren als de hand van God in ons leven. Zoals broeder Johannes, monnik in het klooster Koningshoeve, het als Gods hand ervoer dat iemand hem van een school haalde waar hij qua niveau niet thuis hoorde.

Esther begint met: 'En het geschiedde .. ' Zo kan ons leven of de wereldgeschiedenis voor ons gevoel zijn gang gaan, maar intussen is het wel Gods geschiedenis. Zo ook de geschiedenis van Esther, een verhaal waarin de naam van God niet voorkomt, maar waarin de gebeurtenissen niet los staan van God.

De Perzische koning Ahasveros houdt maaltijden, die 'de rijkdom en luister van zijn koningschap tentoon moeten spreiden.' De duur en de rijkdom van de maaltijden en de hoeveelheid wijn zijn blijkbaar nog niet genoeg. Hij wil op het hoogtepunt van het feest pronken met zijn meest waardevolle verovering: hij ontbiedt de koningin om met diadeem (en verder waarschijnlijk naakt) voor de beschonken gasten te verschijnen. De koningin weigert. In onze tijd zou zij direct tot heldin van de #metoo- beweging zijn gebombardeerd. Maar de koning en zijn wijzen zijn met name bezorgd over het respect voor de mannen in het koninkrijk. Wasti moet plaats maken voor iemand die beter is dan zij. Zo opent het verhaal zich voor de komst van Esther.

Op deze morgen staat de maaltijd in Esther 1 in groot contrast met het vieren van het avondmaal. De maaltijd die de heerlijkheid van koning Jezus toont in zijn vernedering om ons laat delen in een overvloed van genade en liefde.

Om nog eens over door te praten:

Waar in ziet u / zie jij in uw / jouw levensgeschiedenis (achteraf) de hand van God?



Bijbelstudie –

Lees Esther 1 nog eens rustig door. Op verschillende punten is het verhaal verrassend actueel. Koningen, die met hun macht en rijkdom pronken. Desnoods ten koste van anderen. Waar in ziet u / zie jij nog meer parallellen met vandaag?



Gebed –

Heer, we belijden: Hoe vaak zijn wij bezig om onze buitenkant op te poetsen met wat we hebben of wat we zijn. Help ons om onze waardigheid te baseren op wat U van ons zegt. Leer ons te leven vanuit Uw maaltijd, waarin Uw heerlijkheid te vinden is in de heerlijkheid van de genade en liefde in de weg van het kruis.



In beweging –

Hoe zou je / zou u deze week bij kunnen dragen aan het respectvol omgaan met elkaars uiterlijk? In onze samenleving hebben ook schoonheid en seksuele aantrekkelijkheid een grote plaats. Hoe kun je dat als christen anders doen? Waar moeten we 'nee' zeggen?



Verhalen delen –

Hoe kunt u / kan jij uw/ jouw verhaal delen over de hand van God in uw / jouw leven. Wie zou u / je kunnen vragen om zijn of haar verhaal te vertellen?



Thuis –

Leg aan het begin van de maaltijd een klein stukje brood op een bord en schenk een slokje wijn of sap in. Probeer het elkaar of iemand anders eens uit te leggen: Een klein stukje brood en een slokje wijn (of druivensap) zijn tekenen dat God ons heel veel wil geven. Het avondmaal is een maaltijd waarin God wil laten zien dat Hij de machtige Koning is over heel de wereld.

Vragen of ideeën?: ds Hans van Dolder – ds@johanneskerk.net