



Esther

Over macht en overmacht

Januari / februari 2019

Johanneskerk Rotterdam-Lombardijen

(Beeld: schilderij van Jan van Lokhorst)

5. Het poerimfeest – maskers af *Esther 8:3-8; 9:1-10 en 20-23*

In het Jodendom wordt vandaag de dag nog steeds het Poerimfeest gevierd. Op de 14^e Adar (op 20 en 21 maart in 2019) wordt dit feest gevierd, dat ons doet denken aan carnaval. Eten, drinken, verkleden en maskers.

De maskers leggen een diep verband met het verhaal in het boek Esther.

Want daarin speelt verbergen en openbaar worden een grote rol.

Allereerst in Esther: zij draagt een geheim bij zich. Maar als het noodzakelijk wordt, onthult zij haar identiteit als Jodin. Zij komt er voor uit bij welk volk zij hoort.

Maar ook het kwaad komt aan het licht. Haman probeert de duistere plannen in hem nog wat menselijk over te laten komen. Maar uiteindelijk komt boven tafel wat hij van plan is. Het wordt zijn eigen einde.

Dat stelt ook aan ons de vraag: waar komen we voor uit? Durven wij te laten zien wie we echt zijn? En durven we het kwaad aan de orde te stellen? Maar herkennen we het ook? Soms is het zo brutaal, zoals bij de nazi's in de tweede wereldoorlog. Maar wat en waar is het kwaad vandaag de dag?

Een moeilijk deel van het verhaal is dat de joden uiteindelijk met hun vijanden doen wat zij met hen hadden willen doen: zij doden tienduizenden tegenstanders in het Perzische rijk. Wij hebben grote moeite met dergelijk geweld.

En daarmee komen we aan de verborgenheid van God zelf. In het boek Esther wordt niet over Hem gesproken. Maar toch is Hij aanwezig. Luther zei: Als God zich openbaart, verbergt Hij zich tegelijk voor mensen. Want hij laat zich kennen in mensenwoorden, in mensengeschiedenis, uiteindelijk is Jezus, aan het kruis. Maar daar leren we de mens en God het beste kennen. Maar daar leren we ook dat God het kwaad overwint. Wij vinden God terug op de plaats waar we Hem het minst verwachten: naast ons, zelfs onder ons: om ons te redden!

Om nog eens over door te praten na de dienst:

Wat neemt u / neem jij mee van het verhaal van Esther voor uw/jouw dagelijks leven en geloof?

Herkent u / herken jij je in de drie vormen waarin de maskers af kunnen gaan in het leven?

1. Wij moeten kleur bekennen en zeggen waar we voor staan.
2. Het kwaad moet ontmaskerd worden en aan de kaak gesteld.
3. We mogen God ontdekken, die zich in de mensengeschiedenis aan ons openbaart.

Met welk gebed aan God gaat u / ga jij deze week in?



Bijbelstudie –

Deze serie volgde de lezingen van het oecumenisch leesrooster. Op een aantal zondagen is er niet over Esther gepreikt. Lees Esther 5, 6 en 7 thuis nog eens rustig door.



Gebed – van *Benedictus*

Geef ons wijsheid om U te ontdekken
Verstand om U te begrijpen
Volharding om U te zoeken
Geduld om op U te wachten
Ogen om op U gericht te zijn
Een hart dat zich aandachtig op U richt
En een leven dat U verkondigt
Door de kracht van de Geest van Jezus Christus, onze Heer



Thuis –

Lees het verhaal van Julius Streicher op internet (https://nl.wikipedia.org/wiki/Julius_Streicher). Waarom zou deze man voor zijn executie nog geroepen hebben 'Purim 1946'?

Vragen of ideeën?: ds Hans van Dolder – ds@johanneskerk.net