



Advent en Kerst 2018

Tweede Adventszondag

Johanneskerk Rotterdam-Lombardijen

2. Elisabeth – *Verborgen lofzang*

Lukas 1:13-25

Vorige week lazen wij over de ontmoeting van Gabriel en Zacharias. De engel vertelt hem dat wat menselijkerwijs niet meer kon, gaat gebeuren. Ze krijgen een kind. Zijn zoon zal de komst van de Heer voorbereiden.

De met stomheid geslagen Zacharias gaat naar huis. We lezen verder niets over wat hij wel of niet verteld heeft aan zijn vrouw. Maar we lezen dat zij zwanger wordt en ... vijf maanden lang in afzondering leeft. Waarom? Ze had alle reden om dit nieuws aan familie en buren te vertellen. Zo zou ze de schande en schaamte uit kunnen wissen. Kinderloosheid betekende in die tijd met name dat je geen bijdrage leverde aan je familie, clan of dorp. Kinderen konden zorgen voor inkomen, zorg, veiligheid, de toekomst van de familie. Maar toch: Elisabeth blijft binnen. Is het twijfel of onzekerheid dat haar binnenhoudt? Stel je voor dat het niet waar is? Maar uit haar lofprijzing blijkt dat haar geloof in wat God doet niet onzeker is.

Of durft zij juist na vijf maanden pas naar buiten, omdat het dan zichtbaar is, waarvan zij getuigt: dat God naar haar omgezien heeft.

Voor ons als gelovigen in de Adventstijd is Elisabeth iemand om naast te gaan staan. Want ook wij blijven soms liever binnen met ons getuigenis van wat God doet in ons leven. Omdat dat waarin we geloven nog niet zichtbaar is, of klein is.

Maar we mogen ook naar buiten met Elisabeth. Al is met het ons kleine getuigenis van wat God doet in ons. Een begin dat nog maar klein zichtbaar is. Als een zwangerschap van de voorloper van de Messias. Als een kind in een kribbe als begin van een toekomst van heelheid, troost, leven, vergeving. Tot die tijd mogen we met de lofzang van Elisabeth in ons hart in deze wereld staan en God bidden om het zichtbaar worden van zijn toekomst.

Om nog eens over door te praten:

Herkent u / herken jij de neiging van Elisabeth om te verbergen, wat God in u / jou gedaan heeft? Waarom verbergt u / verberg jij dat?



Bijbelstudie –

De ervaringen van Elisabeth hebben allerlei parallellen met vrouwen uit het Oude Testament. Sara (Genesis 21:6); Rebekka (Genesis 25:21); Rachel (Genesis 30:23); de moeder van Simson (Rechters 13:2-3); Hannah (1 Samuel 1:20); Naomi (Ruth 4:13-17).



Gebed –

“Het kost de nodige tijd om te bidden. Tijd om mij aan te passen aan een verandering van tempo. Tijd om mijn diepe hoop en verlangens naar boven te laten komen. Tijd om God hier nu te ontmoeten.

Het goede nieuws is dat je alle tijd in de wereld beschikbaar hebt. Zelfs midden in een drukke dag is er tijd om te ontspannen en God alles te laten doen wat God wil doen. Ik moet me niet haasten. Ik vraag aan God de gave om volop te vertrouwen op Gods zorg voor mij, vooral in deze dagen. “
(<http://www.ignatiaansbidden.org/>)



Delen & dienen –

Wat mogen wij aan de mensen om ons heen laten zien van wat God in ons gedaan heeft? Welk nieuw begin kunnen we door ons laten zien ter bemoediging van anderen?



Liturgie –

Luister het lied ‘Does your heart break?’ van The Brilliance opnieuw. (<https://youtu.be/4iN5xCG2qQw>)
Vindt u / jij dit een passend lied voor in de Adventstijd?



Thuis –

In de adventskalender van de PKN rond het thema Hoop (<https://www.protestantsekerk.nl/adventskalender>) staat bij dinsdag 11 december een mooi citaat van Corrie ten Boom:

***Vrees stond voor de deur.
Het geloof deed open.
Er was niemand.***

Vragen of ideeën?: ds Hans van Dolder – ds@johanneskerk.net