



Een goed gesprek

Zeven gesprekken met Jezus in het evangelie van Johannes

Najaar 2018 Johanneskerk Rotterdam-Lombardijen

7. Jezus en Maria – Aangesproken

Johannes 20: 11-18

Ja zal je kind maar kwijt zijn in de dierentuin. Je roept zijn of haar naam. Als kind roep je je vader of moeder. Tot je je naam hoort roepen. Wat geweldig is het om elkaar dan terug te vinden.

Maria komt de opgestane Jezus tegen. Maar zij herkent Hem niet. Pas als zij haar naam hoort, herkent zij Hem aan zijn stem. Ze keert zich naar Hem om en erkent Hem als haar meester en Heer. Ze weet zich gekend en daarin herkent zij Jezus. Degene die ze kwijt was, vindt haar weer terug. De hoop, die ze kwijt was, wordt nieuw leven ingeblazen. Jezus noemt haar naam. Met de hele geschiedenis van die naam erbij. De traditie en moderne boeken (Dan Brown) en films hebben van Maria Magdalena een heel verhaal gemaakt wat niet op grond van de Bijbel naar voren komt.

Zo mogen wij ook geloven dat wij met name gekend worden door God. Dat hij ons met onze naam of namen roept. Onze naam, die een hele geschiedenis met zich meedraagt. Van geluk en falen. Van liefde en gemis. Al die levensmomenten waarop deze naam geklonken heeft, door mensen uitgesproken, gefluisterd of geschreeuwd is. Misschien zelfs met alles wat anderen van ons levensverhaal gemaakt hebben.

Jezus, de opgestane Heer, de eerste mens van een nieuwe werkelijkheid noemt onze naam en roept ons tot een nieuwe wereld. Waarin we geen nummer zijn. Maar een naam. Hij noemt ons bij onze naam. Niet omdat we niet vergeten worden, als we er niet meer zijn. Maar Hij roept ons bij onze naam, zodat we tevoorschijn komen, er zijn: nu en tot in eeuwigheid. Hij roept onze naam als nabestaande, die verdrietig zijn. Om ons te troosten en bemoedigen. Hij kent ook ons en Hij weet van ons verdriet en gemis. Daarin mogen we Hem herkennen en erkennen als onze Heer.

Om nog eens over door te praten:

Wat betekent uw/ jouw naam voor u / voor jou?

Voelt u / voel jij je door Jezus aangesproken en bij je naam geroepen?



Bijbelstudie –

Lees Jesaja 43: 1-3a en Psalm 139 nog eens.

Wat mogen we daaruit leren over hoe God ons kent en roept?



Gebed –

Heer, soms ben ik U kwijt. Ben ik mijn hoop en geloof kwijt. Maar noem mijn naam. Spreek mij aan met mijn doopnamen. En geef dat ik Uw stem herken en erken: Jezus, U bent mijn meester, mijn redder, de Zoon van God!



In beweging –

Kijk (met elkaar) de film 'Mary Magdalene' (2018). Welk beeld van Maria komt hierin naar voren? Wat spreekt je aan of waar heb je moeite mee?



Verhalen delen –

Welk verhaal zit er in uw / jouw naam? Naar wie bent u / ben je vernoemd?

Op welke momenten in je leven werden uw / jouw doopnamen gebruikt?



Liturgie –

Het lied 'Ik zal er zijn' (Opwekking 770) zingt over de Naam van God: Ik ben erbij'. God heeft niet alleen een Naam, Hij 'is' zijn Naam. Het derde couplet:

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.

Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:

dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.

U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.



Thuis –

Maak thuis deze week een bijzonder plekje met de namen van degenen, die je graag wilt gedenken. Door hun naam te gedenken, worden ze niet vergeten. En geloof: Als Jezus hun naam noemt, mogen ze er zijn.

Vragen of ideeën?: ds Hans van Dolder – ds@johanneskerk.net